

De ni sogne

Efterår 2015
September, oktober
og november

Holmstrup | Jyderup | Kundby | Skamstrup-Frydendal | Stigs Bjergby | Mørkøv | Hjembæk-Svinninge



**Igen i år blev der
afholdt Sommerkirke
i "De ni sogne".
Se flere dejlige billeder side 9.**

Underholdning???

Holdning??? ~ Indhold???

Af Johannes Kristensen, Kirkerne i Mørkøv

I sidste nummer af kirkebladet var der en artikel, som handlede om, at folk vil underholdes og ofte er ligeglade med indholdet.

Artiklen er, som jeg læser den, et partsindlæg i debatten om kirkelig fornyelse i folkekirken. Søren hvasse pen har bestemt gode argumenter bag sig. Jeg skal da ikke nægte, at en af grundene til, at jeg skriver dette lille modsvar til artiklen naturligvis også er, at jeg føler mig en lille smule truffet. :-)

Der er ganske givet også sandhed bag, når faren ved at gå efter det letbenede og underholdende i stedet for det indholdsrige og fagligt velfunderede påpeges. Det gælder i alle livets forhold og er sandelig godt at holde sig for øje for os alle.

Når det så er sagt, mener jeg, at den kritik artiklen bringer til torvs, i forhold til debatten om den kirkelige fornyelse i folkekirken, som kan opfattes som, at indholdet simpelthen forsvinder i indpakningen. En sådan opfattelse af det kirkelige arbejde og menighedsrådenes prioritering mener jeg ikke er fyldestgørende. Jeg mener, den er decideret forkert.

At danske menighedsråd og præster i vores forsøg på at gøre det kristne budskab nulevende og relevant for den brede befolkning, så at sige ”smider barnet ud med badevandet” ved at forsøge at underholde i stedet for at forkynde det kristne evangelium, mener jeg simpelthen ikke er en korrekt fremstilling af det kirkelige arbejde i de danske sogne. Jeg ved ikke, hvilke kirker eller arrangementer der skulle tænkes på som værende udtryk for underholdning i stedet for forkyndelse. Jeg er i hvert fald ikke stødt på dem. Og jeg har dog i mit korte 40 årige liv altid haft tilknytning til det kirkelige liv og arbejde.

Det står ikke i Biblen, at det skal være kedeligt at gå i kirke og/eller tro på Gud. Holdning, underholdning og indhold er ikke altid modsætninger.

Da Martin Luther midt i 1500'tallet anførte det synspunkt, at det var en god ide, at præster prædikede på folks modersmål i stedet for på latin, (som kun de lærde forstod) blev det bestemt ikke taget imod med velvilje. Tværtimod blev Luther anset som en værre spradebasse og modersmålsprædikenerne anset som en leflen for de dårligt uddannede og var medvirkende til reformationens adskillelse af katolikker og

protestanter. Jeg tænker, at vi er vel dog i Danmark glade for at gudstjenesten foregår på dansk og ikke på latin??

Min pointe er, at kirkelig fornyelse altid må og skal være en relevant del af det kirkelige billede. (Som H.V. Kaalund skriver i sangen, ”Jeg elsker den brogede verden: *thi evig stilstand er død*”).

Jeg er enig med artiklen i, at vi som præster og menigheder ikke skal koncentrere os om at underholde. Det er der andre, som er meget bedre til end vi. Men jeg mener samtidig, at vi må gøre vores yderste for altid at forny og tale evangeliet ind i den tid, vi lever i. Det må med nødvendighed gøres anderledes i 2015 end i 1950 eller i 1536.

Hvis ikke de mennesker, som vi gerne vil forkynde evangeliet for, føler sig talt til, eller forstår hvad vi siger, kan vi i min optik lige så godt gå tilbage til at prædike på latin.

Vi har i Danmark en folkekirke. Det betyder, at det er folkets kirke. Derfor er vi også forpligtet til at forkynde evangeliet folkeligt, og hvis man samtidig er underholdt en gang i mellem, gør det mig ærligt talt ikke så meget...

PAX ET BONUM.



*Underholdning eller indhold? Sommerkirken 2015.
Foto: Rasmus Christoffersen.*

Pax et bonum: Fred og alt godt.

Præsteliste

Jyderup og Holmstrup

Søren Trolddal Nielsen
Dyremosevej 20
4450 Jyderup
stn@km.dk
59 27 62 95

Henriette Barkholt
C.F. Møllers Allé 16, 10 th.
2300 København S.
hbar@km.dk
29 37 62 95

Kirkerne i Mørkøv

Johannes Kruse Kristensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
jokk@km.dk
59 27 51 47

Kirsten Winther
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
kwi@km.dk
59 27 53 29 / 23 44 65 40

Hjembæk-Svinninge

Asbjørn Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65 / 61 27 28 46

Mette Kruse Andersen
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk

Kundby

Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34

De ni sogne udgives af menighedsrådene i Jyderup, Holmstrup, Skamstrup-Frydendal, Stigs Bjergby, Mørkøv, Kundby og Hjembæk-Svinninge.

Ansv. red.: Ovenstående præster

Lay-out: Rasmus Christoffersen

Forsiden: Sommerkirke 2015/
Elsebeth Dyekjær Kruse.

Oplag: 8.200

Bidrag til bladet sendes til:

Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

Næste deadline: 01-11-2015.

Indhold

De ni sogne



- 4 **Nadver**
Henriette Barkholt fortæller om nadverens betydning.

”Den sidste nadver” af Leonardo da Vinci.



- 7 **Middelalderen**
Brian McGuire er professor emiritus i historie og kaster lys over kirkens historie gennem middelalderen.

Foto: Asbjørn Hansen



- 9 **Noahs Ark**
TRIOfabula opfører teaterstykket Noahs Ark i Svinninge d. 12. september.



- 12 **Fængselsnyt**
Mette Kruse Andersen skriver om diakoni i fængslet.



- 13 **Kunst i Sognegården**
Den lokale kunstner Anette Karpantschof fra Jyderup udstiller sine malerier i Jyderup Sognegård.

Foto: Asbjørn Hansen



- 17 **Arrangementer**
På side 14-17 står alle arrangementer og koncerter. Der er meget at vælge imellem, f.eks. spiller Kaare Norge i Holmstrup Kirke d. 18. oktober.

Foto fra www.kaare-norge.dk

Nadver – hvad går det ud på?

Tekst: Henriette Barkholt

Sidder du nogen gange til gudstjeneste om søndagen og tænker: ”Så, nu er der altergang. Det skal jeg vist ikke deltage i”. Eller: ”Hvad er egentlig meningen med at gå til alters?” Så kan det måske være en idé at læse med her.

Sådan begyndte det

Nadveren har sin oprindelse i beretningen om det sidste måltid, Jesus og de 12 disciple spiste sammen. Her lægges grunden for et måltidsfælleskab for de første kristne, som var et egentligt ”stort måltid”, de delte på samme måde, hver gang de var samlet til gudstjenestefejrning. Omkring år 300 fik nadveren en form, som ligner den, vi kender fra vore søndagsgudstjenester.

Første gang Jesus delte brød og vin med sine disciple og sagde, at de fremover skulle spise og drikke for at mindes ham, var ved aftensmåltidet skærtorsdag - aftenen før han blev korsfæstet. Det var påske, og jøderne spiste på den tid påskemåltidet sammen for at mindes udgangen af Egypten. Ordet ”nadver” betyder ganske enkelt aftensmåltid.

De første kristnes nadver kan kaldes et agape-måltid, det vil sige et kærlighedsmåltid. De kristne samledes på den tid i husmenigheder, og her spiste de sammen. I 1. Korintherbrev, kapitel 11 formaner Paulus menighederne til, at de skal vente på hinanden og dele deres medbragte mad med hinanden, så den, der ingenting har, ikke skal sulte.

Fælleskab i måltidet

Fra begyndelsen er det altså fælleskabet med Jesus og med andre troende, der giver mening til det lille rituelle måltid, vi sammen indtager omkring alteret. At sidde til bords og spise et måltid sammen er en måde at styrke og bekræfte et fælleskab på. Hvis man indbyder én til at spise med, handler det om mere end mad, det er også en måde at vise venskab og omsorg på.

Nadvermåltidet i kirken er et måltid, der er forenklet så meget, at det er blevet til symbol. Det er ikke et måltid, der skal mætte i almindelig forstand, men et måltid der skal mætte åndeligt. Det vil sige, at nadveren skal give mennesket del i det, som Gud er, symboliseret ved Jesus’ legeme (brødet) og Jesus’ blod (vinen).

Mere end symbolsk

Men det er alligevel mere end blot symbolsk forstået det her med brød/legeme og vin/blod. For brødet og

vinen forbliver brød og vin, så Kristus er til stede ”i, med og under brødet og vin”, som Luther siger det. Gennem nadveren, mente han, drager Jesus os ved sit



Man kommer bedst til forståelse af nadveren ved at deltage i den.

nærvær ind i et fællesskab med ham og alle troende.

Så når vi som menighed fejrer nadver sammen, er vi i et fælleskab, hvor vi deltager i forkyndelsen af Kristus, indtil han kommer. Et måltid, som skal minde os om og støtte og styrke os i troen på, at den opstandne Jesus Kristus er hos os, at han lever, og at han giver os sig selv og sit liv, sin tro og sit håb og sin kærlighed.

Kom fro, kom glad!

Det begribes ikke med fornuften, selv ikke hos en belæst teolog og præst som mig! Og for mange der går i kirke ofte - og for de som ikke er så vant med kirkegang - er det grænseoverskridende at gå op til altret søndag formiddag. Det gælder både børn og voksne.

Derfor er det vigtigt at huske, at i nadverens fælleskab er vi alle lige. Det kommer nærmest af sig selv, når vi knæler sammen. Der er ikke nogen af os, der er klogere eller finere eller mere troende.

Og husk, som det vigtigste, med Professor Erik A. Nielsens ord: ”Nadveren er som begivenhed så mærkelig og ophøjet, at man kan bruge et helt liv på at fordybe sig i dens mysterium; men på den anden side er dens symboler i sig selv både simple og klare. Som andre symboler vokser også de kristne i klarhed, ved at man tager dem i brug. Som man bedst forstår musikken ved at spille den eller legen ved at lege den, sådan kommer man bedst til forståelse af nadveren ved at deltage i den”.

Babysalmesang i Skamstrup

Vi starter nyt hold op til **babysalmesang** tirsdag d. 18/8 kl. 10-11.

Kom og syng og dans med din baby.

Vi synger salmer, børnesange og sjove sanglege - med vægt på sanseopmærksomhed, musikalske stemninger og nærvær i det smukke kirkerum.

Tilbuddet er for alle nybagte forældre med spædbørn fra ca. 3 mdr. - 12 mdr.

Det er gratis at deltage.

Mona Hoelgaard Madsen står for undervisningen, og tilmeldingen sker på telefon: 21 43 40 45 eller mail: monahoelgaard@hotmail.com.



Foto: Elsebeth Dyekjær Kruse.

Juniorkonfirmand i Jyderup

Juniorkonfirmand – et tilbud til elever i 4. klasse på Jyderup skole (Tornvedskolens Jyderup afdeling).

Husk at se efter invitation til Juniorkonfirmand, som bliver delt ud på skolen i slutningen af august.

Undervisningen ligger endnu ikke fast, men vi starter i september og mødes 16 gange, kl. 15.15 i Sognegården i Jyderup.

Kontakt Henriette Barkholt, 29 37 62 95, for nærmere information.

Minikonfirmand i Skamstrup

Tove Andersen og Kirsten Winther inviterer til **minikonfirmandundervisning** for børn i 3. klasse. Vi starter sidst i august, og invitationer deles ud på skolen.

Det foregår torsdage, kl. 14.15 – 16.30 i Skamstrup Kirke og Præstegård.

Børnene tager med bus ud for skolen til Skamstrup Kirke, og bliver de første gange fulgt til bussen.

Vi glæder os til at se jer!

Har du lyst til at synge i kor?

Kundby Kirkes Gospelkor

Koret starter op efter sommerferien den 11. august. Kirkens organist, Karen Højland, spiller klaver og Dea Skovshoved er korleder. Koret øver hver tirsdag i Kundby Kirke fra klokken 17.30 til 18.30. Man behøver ikke at være X-Factor stjerne - hos os er der plads til alle! og det er gratis at være med. Bare mød op i kirken!

Koret synger ved forskellige gudstjenester og festdage i kirken og i byen. f.eks. Kundby dagen - og så var der jo den vellykkede forårskoncert.

En dejlig sommeraften i juni samlede Kundby Kirkes Gospelkor 100 mennesker til koncert i Kundby Kirke. Der blev sunget både danske og udenlandske sange så medrivende, at publikum sang og dansede med. Der blev også sunget sange, der gav ro til eftertænksomhed og flere solostykker så flot, at man fik gåsehud. Desuden var der fællessange, så publikum også fik rørt deres sangstemmer. Det blev en skøn aften med en fantastisk god stemning og velfortjent stående applaus!



100 mennesker var til forårets gospelkoncert i Kundby Kirke. Hvis du også vil være med i gospelkoret, er du velkommen hver tirsdag fra 17.30-18.30.

Tekst: Lisbeth Ebbinghaus. Foto: Susanne Knudsen.

Kor i Svinninge

Der er også voksenkor i Svinninge. De mødes første gang 2. september kl. 16.15 i Sognehuset, Kirkevej 4, hvor Kristin Lomholt dirigerer og lægger linjerne for den kommende sæson.

”Kirkerne i Mørkøv”

Tekst: Johannes Kristensen

I sidste kirkeblad skrev jeg en artikel med titlen: Samarbejde gør stærk.

Den handlede om et tættere samarbejde mellem Skamstrup-Frydendal pastorat og Stigs Bjergby-Mørkøv pastorat, som længe havde været ønsket og nu var undervejs på tegnebrættet.

Roskildes stifts biskop, Peter Fischer Møller, godkendte projektet, og pr. 1. juli 2015 er de gamle sognegrænser ophævet mellem Skamstrup-Frydendal og Stigs Bjergby-Mørkøv pastorater. De to gamle pastorater er nu lagt sammen i et to sogns pastorat under det mere mundrette navn: ”Kirkerne i Mørkøv”.

Vi er i de to menighedsråd godt klar over, at der ikke findes nogen kirkebygning i Mørkøv stationsby. Det kan måske virke en smule forvirrende i starten, at vi har valgt at kalde det nye pastorat Kirkerne i Mørkøv, i stedet for det noget længere og mere knudrede navn

Stigs Bjergby-Mørkøv-Skamstrup-Frydendal pastorat, som man kunne argumentere for var mere dækkende, da kirkebygningerne ligger fordelt uden for selve Mørkøv stationsby.

Det er dog ikke kun selve kirkerummet, som er defineret ved ordet kirke. I vores danske Luthersk-evangeliske tradition er kirke der, hvor mindst to eller tre mennesker er forsamlede i Jesu navn. Og med den store folkelige opbakning der er i vores sogne til også det kirkelige liv og arbejde, kan vi roligt kalde det nye pastorat Kirkerne i Mørkøv, selvom vores kirkebygninger ligger fordelt uden om stationsbyen og ikke inde i den.

Så når du i fremtiden, i kirkebladet, på breve fra din sognepræst, på hjemmesider, på facebook og på opslag i Brugsen osv. møder navnet: Kirkerne i Mørkøv, skal du ikke blive forvirret. Det dækker blot over os alle, som bor inden for sognegrænserne af Stigs Bjergby, Mørkøv og Skamstrup-Frydendal sogne.

Vi glæder os også i fremtiden til at lave kirke sammen med jer alle.



Efter John Christensen gik på pension er Kirsten Winther ansat som vikarierende sognepræst frem til 30. november.

Hun har kontortid i Skamstrup Præstegård tirsdag-fredag kl. 10-11, torsdag dog tillige kl. 16.30-18 - eller efter aftale. Se kontaktfornemationer side 18.

Nye stemmer i Hjembæk-Svinninge

Læsere ved gudstjenesterne

Som en udmøntning af Hjembæk-Svinninge sogns vision om at være ”medkirke” (se forrige kirkeblad), har man bedt en række personer hjælpe med ved læsninger under gudstjenesterne.

- Fra september vil man næsten hver søndag frem til jul kunne høre nye stemmer i gudstjenesten i Hjembæk og Svinninge, fortæller sognepræst Asbjørn Hansen. Det er i sig selv en berigelse, at der lyder flere stemmer i en gudstjeneste, og det er et synligt tegn på menighedens medejerskab. Gudstjenesten er menighedens og præstens fælles om. Der er foreløbig seks personer, der er med i gruppen af læsere.

Ny organist til oktober

Hjembæk-Svinnings organist, Timon Müller, har valgt at takke ja til en fuldtidsstilling som organist i Nykøbing Rørvig, hvor han selv bor. Det har været en

sand fornøjelse at have Timon som organist, og vi har altid nydt hans dygtige og kreative spil og glædet os over hans måde at lede kirkens børne- og voksenkor på. Vi ønsker ham alt godt i hans nye stilling.

Timons afløser bliver Kristin Lomholt, som tiltræder snarest muligt her i efteråret. Hun har arbejdet som organist og sanger – både i USA og her i Danmark. Senest i Agedrup Kirke på Fyn. Hun er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium og Roskilde Kirkemusikskole. Kristin regner med at køre de to kor videre og i øvrigt indgå i kirkens arbejde på samme vilkår, som Timon har gjort det. Stort velkommen til Hjembæk-Svinninge og De ni sogne.



Middelalderen bragte lys

Brian McGuire besøgte De ni sognes højskole i juni. Han er professor emeritus i historie og mener, at vores syn på Middelalderen (år 500 – 1500) trænger til revision.

Tekst og foto: Asbjørn Hansen

Brian McGuire kalder sig selv middelalderkristen. Han er vokset op i en slags romersk katolsk ghetto i Californien i en stor søskendeflok, men blev dansk statsborger i 1976 og har bl.a. boet en årrække i Skamstrup. I dag føler han sig hjemme både i den katolske og den protestantiske kirke.



Brian McGuire besøgte De ni Sognes højskole i juni og blev her interviewet af Asbjørn Hansen.

Vinduer og hvælvinger

Er Middelalderen ikke en formørket og tilbagesående periode?

- Den opfattelse har mange, men gennem Middelalderen kom der faktisk mere lys. Også helt fysisk i kirkerne, som man gav større vinduer og hvide hvælvinger. Teknologisk set er vi i dag lysår forud for Middelalderen, men vi er ikke nødvendigvis blevet bedre til at udtrykke følelser eller forme venskaber. Hele Europa er stadig præget af de åndelige værdier, der blev undfanget i Middelalderen – og vi nyder frugterne: Den kristne tro og troen på det enkelte menneskes værdi. Middelalderen er en slags nøgle til at forstå vores egen identitet og selvfølelse i dag.

Reformer før Reformationen

Hvad skete der med kirken i Middelalderen?

- Det er almindeligt for protestanter at tænke, at den kristendom, der fandtes i Middelalderen, var en misforståelse. At man først blev rigtigt kristne ved Luthers reformation omkring 1530. Men kirken har jo været der hele tiden,

og været i konstant udvikling.

- Gennem Middelalderen var der flere store reformationer. Den første begyndte i 1050, hvor kirken ønskede at lægge afstand til det verdslige samfund og være "sin egen verden". Tidligere havde kirken været beskyttet af magthaverne, og det havde betydet, at man bl.a. kunne købe sig til magtfulde embeder i kirken. Det ønskede man stoppet.

- Samtidig kom kravet om cølibat, som dog aldrig blev rigtig effektueret. Men tanken bag var, at præsterne skulle leve frigjort fra det verdslige samfund.

Prædiken på folkesprogene

- Fra 1150-1250 kom så en pastoral reformation. Præsterne blev simpelthen uddannet til bedre at kunne prædike. En del af messen foregik på latin, men faktisk prædikede præsterne på folkesproget, længe før Luthers reformation. Og da Franciskanerne og Dominika-

nerne kom til i 1200-tallet, blev prædikenniveauet højet.

- Endelig var der en koncilbevægelse, som gennemførte et opgør med de autoritære styreform i kirken ca. 1350 til 1450. Ved koncilerne tog man bl.a. fat på læren om, at man skulle kunne afkorte opholdstiden i skærsilden – det som Luther nogle årtier senere tog endeligt afstand fra.

De menneskelige værdier

Kan du se paralleller fra Middelalderen til vores tid?

- Vi kæmper jo stadig med nogle af de samme problemer – f.eks. hvordan vi tager os af de svage i samfundet – forholdet til vores næste. Jeg hørte lige i radioen på vej herhen, at turister, der skal til Grækenland med Spies nu spørger, om de kan tage hjælp med ned til de stakkels flygtninge, der ankommer her. Den fællesskabsfølelse har vi arvet fra Middelalderen.

Så Europa er ikke kun en geografisk enhed, men betegner også en mental tilstand?

- Ja, men EU er jo et fællesskab, der er baseret på økonomi. I Middelalderen var det de menneskelige værdier, der bandt os sammen. Jeg tror, det bliver nødvendigt for os at tale om værdier igen, hvis EU skal bestå. Unionen er jo ved at slå revner flere steder pga. økonomi.

- Men vi er blevet mere åbne. Der er røre rundt omkring. Kirken ønsker at være mere vedkommende – at mærke krop og sjæl forenes i en glæde over skaberværket. Man begynder at se Middelalderen som en brugbar fortid.

Indre Mission

September

Tirsdag d. 1. kl. 19.00: Møde ved Pastor Asbjørn Hansen, Svinninge.

Tirsdag d. 8. kl. 18.00: Storkredsmøde på Havnsølejren. Taler: Missionær Henrik Bøje Jensen Skovlunde.

Tirsdag d. 15. kl. 19.00: Bibelkredsmøde: Tekst: Paulus's brev til Galaterne kap. 6.

Tirsdag d. 29. kl. 19.00: Møde ved Fritidsforkynder Harry Dalgård, Køge.

Onsdag d. 30. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B.

Oktober

Fredag d. 9. kl. 18.00: Høstfest. Program følger.

Tirsdag d. 13. kl. 19.00: Bibelkredsmøde. Teksten bekendtgøres senere.

Tirsdag d. 20. kl. 19.00: Sang- og musikaften ved musik-konsulent Filip Skjerning, Måløv.

Onsdag d. 28. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B.

November

Tirsdag d. 3. kl. 19.00: Møde ved missionær Hanus Poulsen, Slagelse.

Lørdag d. 14. kl. 9.30: Bibelkursus på Havnsølejren. Program følger.

Tirsdag d. 17. kl. 19.00: Bibelkredsmøde. Teksten bekendtgøres senere.

Tirsdag d. 24. kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Jyderup Kirke ved Landssekretær pastor Kurt Kristensen, Brøndby Strand.

Onsdag d. 25. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B.

Kontakt: Finn Hansen, telefon: 59 27 71 02

Mail: finn.agnete@hansen.mail.dk

Hvad gør jeg i tilfælde af...

Lov om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft 1. december 2013.

Det betyder, at det for borgeren er en pligt at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk

De nye løsninger omfatter

Omsorgs- og ansvarserklæring
Ansøgning om navngivning
Ansøgning om navneændring
Anmodning om begravelse eller ligbrænding

Har man ikke mulighed for at benytte sig af den digitale selvbetjening, er det stadig muligt at bruge papirblanketter, som kan hentes på:
www.personregistrering.dk

Fødsel

Når moderen er gift: Fødsel og faderskab registreres automatisk.

Når moderen er ugift: Fælles

forældremyndighed kan registreres via www.borger.dk

Navngivning/dåb

Et barn skal have navn, inden det bliver 6 måneder. Navngivning kan foretages enten ved dåb eller via www.borger.dk Navngivning ved dåb sker fortsat ved henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret.



ret. Her kræves ingen digital ansøgning. Navne og adresser på 3-5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) medbringes til dåbssamtalen.

Bryllup

Tidspunkt for bryllup aftales med præsten. I god tid før vielsen – dog maks. 4 måneder før – skal en ”Prøvelsesattest” indhentes via bopælskommunen. Attesten samt navn og adresse på to vidner medbringes til samtalen med præsten.

Dødsfald

Et dødsfald anmeldes via www.borger.dk. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med præsten, mens bedemanden kan hjælpe med kiste og andre praktiske ting samt evt. den digitale anmeldelse.

Mistet attest

Attestudstedelser sker via www.borger.dk eller ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret i bopælsområdet.

Noahs Ark

En musikalsk teater-fortælling i Hjembæk Kirke lørdag d. 12. september kl. 10.30

De fleste kender fortællingen om Noah, men nu har du mulighed for at opleve historien med en ekstra dimension. Teatergruppen TRIOfabula opfører nemlig historien med musik og drama i Hjembæk Kirke den 12. september. Der vil være latter og tårer, gys og håb. Noahs Ark handler om, hvordan glæden altid overlever. Hvordan håbet er en manifestation af det godes magt.

Forestillingen varer ca. 35 min. og er for alle over 0 år. Bagefter er

der hyggeligt samvær i Hjembæk Forsamlingshus med sanglege for små og store børn. For 25,- kr. kan man få pølser med brød. Hertil kan købes drikkevarer/kaffe.

Tilmelding til Marianne Pilegaard på tlf. 61 74 75 48 senest 10. september.

Arrangementet er et samarbejde mellem Støtteforeningen til Hjembæk Forsamlingshus og Hjembæk-Svinninge Menighedsråd.



TRIOfabula opfører Noahs Ark i Hjembæk Kirke d. 12. september.



Billeder fra Sommerkirken 2015.

Foto Asbjørn Hansen og Elsebeth Dyekjær Kruse.

Særlige gudstjenester

Søndag 6. september, søndag 18. oktober og søndag 22. november **Skamstrup**

Familie- og dåbsgudstjenester

Sted: Skamstrup Kirke kl. 12.

Her samles børn og voksne i kirkerummet omkring den kristne tro og dåben i fortællende gudstjenester.

Der er plads og rum i børnehøjde, og mulighed for at lære salmerne, bibelhistorien og fadervor at kende, så vi får fortrolighed med vores tro.

Lørdag d. 5. september **Svinninge**

Familielørdag

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og små v. Asbjørn Hansen og Elsebeth Dyekjær Kruse.

Søndag den 13. september **Stigs Bjergby**

Høstgudstjeneste og høstfest i Stigs Bjergby og Mørkøv

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 10.30

Efter en forhåbentlig veloverstået høst afholder Knabstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby fælles høstgudstjeneste i Stigs Bjergby Kirke. Vores minikonfirmander vil bære høsten ind i kirken.

Efterfølgende er der fællesspisning i præstegården, Kirkevej 10, tilberedt af frivillige hænder. Hvis du har for mange æbler i din have medbring en pose, og vi presser dem til saft til spisningen, uhm.

Kom til en hyggelig dag med sang, musik og kage til kaffen.

Søndag d. 20. september **Svinninge**

Høstfest – med musiker Jeannet Ulrikkeholm

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30

Jeannet Ulrikkeholm synger og akkompagnerer sig selv på guitar og lut. Det er gamle danske sange og viser. Efter høstfesten i kirken fortsætter vi i Sognehuset på Kirkevej 4 med spisning og fællessang, hvor Jeannet også medvirker. Medbring gerne "effekter" eller høst fra haven til auktion.

Vi pynter kirken sammen lørdag d. 19. september kl. 15.00. Alle er velkomne til at være med. Medbring noget fra haven – blomster, grønt eller frugt.



Fredag d. 25. september **Mørkøv**

Gølgergudstjeneste

Sted: Mørkøv Kirke kl. 21.00

Traditionen tro vil der også i år være "gølgergudstjeneste" i forbindelse med årets heste- og kræmmermarked i Mørkøv. Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i denne festlige indledning på årets marked.

Tirsdag d. 29. september **Svinninge**

Hverdagsgudstjeneste – En vej i livet

v. Asbjørn Hansen

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste. Der er fællesspisning i Sognehuset bagefter. Tilmelding til spisning sker til Hans Georg Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Torsdag d. 1. oktober **Skamstrup**

IKON – meditative gudstjenester

Sted: Skamstrup Kirke kl. 18-20,

1. okt., 29. okt. og 26. nov.

Meditationsgudstjenester i samarbejde med Kirsten Grønbech. Se en nærmere beskrivelse side 15.

Lørdag d. 3. oktober **Svinninge**

Familielørdag

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og små v. Asbjørn Hansen og Elsebeth Dyekjær Kruse.

Søndag d. 4. oktober **Kundby**

Høstgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30

Onsdag d. 7. oktober **Stigs Bjergby**

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00.

Gudstjeneste for børn og deres familier med efterfølgende fællesspisning i præstegården.

Tirsdag d. 27. oktober **Svinninge**

Hverdagsgudstjeneste – En vej i livet

v. Mette Kruse Andersen

Sted: Svinninge Kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste. Der er fællesspisning i Sognehuset bagefter. Tilmelding til spisning sker til Hans Georg Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Søndag d. 1. november **Kundby**

Allehelgensgudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 16.00

Ved denne gudstjeneste mindes vi vore døde og sætter lys på kirkegården bagefter.

Onsdag d. 4. november **Stigs Bjergby**

Spaghettigudstjeneste

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 17.00.

Gudstjeneste for børn og deres familier med spisning.

Onsdag d. 18. november **Kundby**

Spaghettigudstjeneste

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00

Gudstjeneste for børn og deres familier med spisning.

August	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjergby	Mørkøv
30/8	10.30 KW	Ingen	10.30 AH	Ingen	10.30 LW	10.30 HEB	13.30 HEB	10.30 JOKK	9.15 JOKK

September	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjergby	Mørkøv
6/9	14.00 KW	Ingen	Ingen	10.30 AH	10.30 LW	9.00 STN	10.30 STN	Ingen	10.30 KW
13/9	Ingen	9.15 JOKK	10.30 AH	Ingen	14.00 KW	Ingen	10.30 HEB	10.30 JOKK	Ingen
20/9	10.30 KW	Ingen	Ingen	10.30 MKA	09.00 KW	10.30 STN	9.00 STN	Ingen	9.15 KW
27/9	9.15 JOKK	Ingen	10.30 AH	Ingen	09.00 AH	10.30 STN	Ingen	Ingen	10.30 JOKK

Oktober	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjergby	Mørkøv
4/10	Ingen	10.30 KW	Ingen	10.30 AH	10.30 LW	10.30 Konf.	Ingen	9.15 KW	Ingen
11/10	10.30 JOKK	Ingen	10.30 AH	Ingen	10.30 LW	9.00 STN	10.30 STN	Ingen	9.15 JOKK
18/10	9.15 KW	Ingen	Ingen	9.00 VHM	10.30 LW	10.30 STN	9.00 STN	Ingen	10.30 KW
25/10	10.30 JOKK	Ingen	10.30 MKA	Ingen	10.30 LW	9.00 HEB	10.30 HEB	Ingen	14.00 JOKK

November	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjergby	Mørkøv
1/11	10.30 KW	Ingen	17.00 AH	19.00 AH	16.00 LW	17.00 HEB	10.30 HEB	Ingen	10.30 JOKK
8/11	Ingen	9.15 KW	10.30 AH	Ingen	09.00 AH	10.30 STN	9.00 STN	10.30 KW	Ingen
15/11	9.15 JOKK	Ingen	Ingen	9.00 VHM	10.30 LW	9.00 HEB	10.30 HEB	Ingen	10.30 JOKK
22/11	10.30 KW	Ingen	10.30 AH	Ingen	10.30 LW	10.30 STN	9.00 STN	Ingen	9.15 KW
29/11	10.30 KW	Ingen	Ingen	10.30 MKA	10.30 LW	9.00 STN	10.30 STN	Ingen	10.30 JOKK

December	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjergby	Mørkøv
6/12	Ingen	10.30 JOKK	10.30 AH	Ingen	10.30 LW	10.30	9.00	9.15 JOKK	Ingen

AH = Asbjørn Hansen LW = Lene Wadskær JOKK = Johannes Kristensen STN = Søren Trolddal Nielsen
 HEB = Henriette Barkholt HRC = Hannah Reinholdt Clausen MKA = Mette Kruse Andersen
 LF = Lene Funder VHM = Vibeke Helweg-Møller KW = Kirsten Winther

Gudstjenestelister kan også ses på www.sogn.dk



Familie-gudstjeneste



Kirkekafe



Høstgudstjeneste



Musik-gudstjeneste

Diakoni i fængslet

Tekst: Mette Kruse Andersen

Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Ordet stammer fra det græske diakonía, som betyder ”tjeneste”. Diakoni er omsorg for medmennesket og bygger på bibelens fortællinger om Jesus’ møde med mennesker. I kirken ønsker vi på samme måde at møde alle med respekt, værdighed og omsorg. Den, der har brug for støtte, bliver ikke set som klient eller indsat, men som et medmenneske.

Diakoni har altid været en del af det kristne liv, for det kristne budskab forkynder, at vi finder meningen med livet i forholdet til vores medmennesker. Troen på, at alle er skabt af Gud, betyder ganske enkelt, at ethvert menneske er værdt at hjælpe.

I fængsel – en krisesituation

Når man kommer i fængsel, sker der en opbremsning i ens liv. Man er i en situation, man ikke har ønsket. Man er revet ud af sin sædvanlige sammenhæng og livsrytme, væk fra familie og venner, væk fra arbejde, uddannelsessted etc. Alle ens vaner brydes. Det føles uvirkeligt. Mange føler sig magtesløse og frustrerede over, at de nu er overladt til personalet og deres vurdering. Der er meget ventetid. Fremtiden er usikker. Det kan virke angstfremkaldende, og mange indsatte oplever stor ensomhed i denne situation.

For at klare sig, må man lære at tage en dag ad gangen. Man må finde styrke til at forholde sig til situationen - til at bevare sin integritet, sin værdighed. Her kan det være en hjælp at have en person eller flere personer, der møder en som andet og mere end den ”mangel” (kriminelle handling), der ligger til grund for ens ophold i fængslet, og som er villig til at lytte og give støtte og tryghed.

”Her er vi mennesker igen”

Som fængselspræst både i Jyderup og tidligere i Vestre Fængsel oplever jeg, hvor stor betydning ”præstekontoret” har for både indsatte og ansatte. For ansatte hænger det ofte sammen med, at alle har en fælles forståelse af, at ligeværdighed er et vigtigt princip. Mange indsatte mærker det som en befrielse, et frirum, hvor der fokuseres på andre ting end det, der tales om på gårdtur eller i cellefællesskab, og hvor de kan føle sig trygge til at være dem, de er. ”Det er, som om vi ikke er i fængsel,” siger de, ”her er vi mennesker igen.”



”Det er som om, vi ikke er i fængsel,” siger de indsatte ofte. ”Her er vi mennesker igen.”

Fotograf: Håkan Sjunnesson.

Det må være diakoniens fornemmeste opgave: At vise næsten omsorg. At der er mennesker, der får den hjælp og støtte, de har brug for – og at deres livskvalitet bedres.

Dem, der får hjælp, oplever, at deres behov (også de åndelige) og værdighed anerkendes og tages alvorligt. Det befordrer en bedre selvværdsfølelse. De oplever i højere grad at være en del af det samfundsmæssige fællesskab og ”føler sig hjemme hos sig selv”.

Teologiske refleksioner

Det diakonale arbejde tager den åndelige dimension ved menneskelivet, og særligt ved menneskelig lidelse, alvorligt. Samtidig giver det mulighed for teologiske overvejelser over menneskelige lidelseserfaringer så som angst, vrede, skyld, skam og ensomhed.

Det er ofte de samme overvejelser og bekymringer, der gør sig gældende - uanset religiøs eller kulturel baggrund. Man søger efter en forklaring ud fra antagelsen af, at livet er retfærdigt: Hvorfor mig? Hvad har jeg gjort galt? Har Gud forladt mig? Hvordan klarer jeg denne situation? Man søger mening og trøst for at kunne mindske følelsen af fortabthed og håbløshed.

Min erfaring er, at de indsatte ved at være i et fællesskab, hvor de kan føle sig trygge og anerkendte som mennesker, kan få lyst til at bidrage og udforske positive erfaringer frem for mangler hos dem selv. De kan gå fra at være klienter, brugere eller indsatte til at være aktive deltagere.

Anette maler igen

Anette Karpantschof fra Jyderup har efter en pause på næsten 20 år genfundet lysten til at male. Hun udstiller i Jyderup Sognegård fra oktober til december.

Tekst og foto: Asbjørn Hansen

Det er en glad og smilende kvinde, der tager imod, da jeg besøger Anette Karpantschof for at høre om hendes kreative hobby. Det er ganske tilfældigt, men hun fejrer faktisk rund fødselsdag samme dag. Jeg tror nu nok, hendes glade smil ville have været der alligevel.

Anette er nemlig begyndt at male.

Igen.

Da hun var i tyverne, malede hun en hel del, og mange af billederne har hun stadig og kan vise frem. Men så skete der en masse, som gjorde, at maleriet blev indstillet.

- Jeg kommer egentlig fra Stigs Bjergby, fortæller Anette, der også har boet i Knabstrup, Holmstrup og Jyderup som ung.

- Jeg fik en uddannelse som kok på Bromølle Kro, men så begyndte jeg at flytte rundt i Danmark. Jeg kom til Aarhus, Haderslev og København og blev uddannet ergoterapeut. Det med at male rykkede i baggrunden – ikke mindst da jeg blev gift med min mand. Hans oldeforældre er fra Rusland – deraf det lidt specielle efternavn.

Indrettede et lille atelier

Parret bosatte sig i 2001 i Jyderup. I 2005 flyttede de ind i den gamle præsteenkebolig over for præstegården. De fik begge arbejde på Novo Nordisk og årene gik. En dag fortalte Anettes svigerinde, at hun havde meldt hende til at udstille i Sognegården.

- Jeg blev noget paf, for jeg havde jo ikke malet i mange år. Men så tænkte jeg, at det måske var en god anledning til at finde pensler og lærred frem igen, og jeg fik indrettet et lille atelier på førstesalen i vores hus.

Tænker på alt og ingenting

Anette viser mig nogle gamle og nye billeder, og jeg kan se, at der både er genkendelige træk og nye motiver og teknikker. Alt er selvlært, fortæller hun og understreger, at det er et frirum for hende at male.

- Når jeg maler, kobler jeg fuldstændig fra. Jeg



Det lidt tågede, blålige billede med et kors har Anette Karpantschof malet for en del år siden. Det kommer også med på udstillingen.

beslutter ikke, hvad jeg vil male, før jeg går i gang. Det behøver ikke nødvendigvis ligne noget – jeg maler gerne fri fantasi. Måske er der noget, der tager en form, og så følger jeg den retning. Processen driver nærmest sig selv frem. Og mens jeg maler, kan jeg stå og tænke på alt og ingenting. Det er som en slags terapi, hvor jeg bearbejder og fordyber mig i ting, jeg ellers ikke ville komme omkring. Og efterhånden som jeg arbejder med det, viser der sig veje. Det er ligesom, når man står over for problemer eller beslutninger – man arbejder med det, og så viser løsningerne sig hen ad vejen.

Lidt mere rund

Et af de gamle billeder, Anette viser mig, består af masse firkanter, der kan minde lidt om vinduer i forskellige størrelser og grønne nuancer. Ved siden af står nogle af de nyere billeder. Her er også noget grønligt og firkantet, men runde figurer har sneget sig ind rundt omkring.

- Jeg er nok blevet lidt mere rund med årene, siger hun. Måske er det noget af det, der viser sig i mine billeder. Der skal være frihed og rum til alle.

Der er fernisering 4. oktober kl. 11.30.

Arrangementer og koncerter

August

Søndag d. 30. aug. **Holmstrup**

Pilgrimstur

Sted: Sølyst v. Jyderup kl. 10.00
Holmstrup Menighedsråd inviterer alle interesserede til en pilgrimstur rundt i den skønne natur.

Vi starter ved Sølyst / Jyderup Højskole, Sølystvej 2, 4450 Jyderup kl. 10.00.

Vi går forbi campingpladsen og langs Skarresø gennem skoven, forbi Birkenæs og Rangle Mølle, ned langs Åmose Å og slutter ved Holmstrup Kirke. Her vil der være kaffe og kage samt en kort andagt kl. 13.30.

Der vil være mulighed for bus-transport tilbage til vores biler i Jyderup.

Turen er på 9 km, og der er indlagt pauser undervejs.

Medbring gode travesko, madpakke og drikke.

Vi glæder os til at se jer alle til en gåtur i vores pragtfulde område.

September

Tirsdag den 8. sept. **Skamstrup**
Eftermiddagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl. 14
Tove Andersen fortæller om de ændringer, der skal laves i præstegården, før vi kan søge en ny præst.

Tirsdag d. 8. sept. **Kundby**
Sognemøde

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00
Hermed indbydes alle folkekirkemedlemmer i Kundby sogn til en orientering om og drøftelse af kirkens arbejde.

Søndag den 20. sept. **Jyderup**
Foredrag v. Erik Norman Svendsen "Fra Nørrebro til Nørregade"

Sted: Sognegården i Jyderup kl. 14.00
Københavns tidligere biskop og

nuværende kgl. konfessionarius Erik Normann Svendsen fortæller historier fra sit eget liv.

Fra opvæksten på Nørrebro og Østerbro under krigen over sin livslange kærlighed til teologien, begejstringen for den gamle salmedigter og biskop Thomas Kingo, over møder med Østens patriarker og oplevelser i salmebogskommissionen til slagsmål med kirkeministre, politikere og præster igennem 17 år som biskop i Nørregade.

Der vil blive serveret kaffe og kage for 20 kr. pr. person.

Alle er velkomne.



Tirsdag d. 22. sept. **Skamstrup**
Markusevangeliet, en gennemgang i studiekreds

Kirsten Winther inviterer til en gennemgang af Markusevangeliet: **Tirsdag 22. september, tirsdag 13. oktober og tirsdag 10. november. Kl. 19-21 i Skamstrup Præstegård.**

Markusevangeliet regnes for det ældste af evangelierne og er altid værd at læse og lytte til. Markus taler direkte og klart, og samtidig med en dybde, som giver rum til indsigter og gode samtaler. Det taler ind i det uløselige i livet, og peger på veje og muligheder. Gennemgangen foregår ud fra Den Nye Aftale, Det Nye Testamente på nudansk (den kan lånes hos Kirsten). Det er en fordel, at man har læst teksten hjemmefra. Jeg vil

gennemgå nogle vigtige temaer, og så vil vi samtale om teksten.

Folder ligger i kirkerne og kan fås hos Kirsten.

Tilmelding til Kirsten Winther.

Fredag d. 25. sept. **Holmstrup**
Regnbuekorret & Väksjö Mandskor

Sted: Holmstrup Kirke kl. 19.30



Regnbuekorret fra Kalundborg Musikskole får besøg af Väksjö Mandskor. I den forbindelse afholder de en koncert i Holmstrup Kirke.

Korene synger et par fællesnumre, hvorefter der er en afdeling for hvert kor – med fællesnumre imellem.

Repertoiret er meget bredt – fra Mozarts Ave Verum, over musicals til danske og svenske sange.

Der er fri entre.

Lørdag d. 26. sept. **Kundby**
Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Vi indleder endnu en sæson med Højskolesangbogen, fællessang, hyggesnak og kaffe.
Alle er velkomne.

Tirsdag d. 29. sept. **Kundby**
Sogneaften – Carl Nielsen 150 år

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00
I år fejres den verdensberømte komponists 150 års fødselsdag. Vi skal synge nogle af hans dejlige og kendte sange, lytte til uddrag af hans store musik og høre om hans liv - fra han var en lille spillemand

Arrangementer og koncerter



Den 14. september 1931 kom komponisten Carl Nielsen til Kundby Præstegård for at besøge sin niece Ingrid Møller. Nu kan Carl Nielsens musik opleves i Kundby.

på Fyn, til han blev en berømt verdensborger i København. Kom og få Carl Nielsen ind under huden, i ørene, øjnene og i tankerne. Organist Karen Højland fortæller om musikken, viser billeder og spiller til sangene.

Oktober

Torsdag d. 1. okt. **Skamstrup IKON – meditative gudstjenester**

Sted: Skamstrup Kirke kl. 18-20, 1. okt., 29. okt. og 26. nov.

I et samarbejde med sognepræst Kirsten Grønbech, Helsingør inviterer Kirsten Winther til gudstjeneste med meditation og altergang. Efter gudstjenesten sætter vi i fællesskab ord på tro og dagligliv ud fra gudstjenestens tema.

Vi bruger tekster fra Det gamle og Det nye Testamente.

Der serveres suppe, brød og kaffe i Skamstrup Præstegård bagefter.

Gratis. Tilmelding til suppen senest tirsdagen før til Kirsten.

Ikon betyder billede på græsk, og den ortodokse kristne tradition forstår de maalede ikoner som ikke bare afbildninger af Gud, men også som indgange til Guds nærvær og åbenbaring. Mennesket må tale om Gud i billeder, og de

er væsentlige for at mærke hans nærhed.

Meditationen giver plads til mange tanker i kirkens højloftede rum, og samtidig bindes tankerne til Guds barmhjertighed og omsorg. Folder ligger i kirkerne og kan fås hos Kirsten.

Lørdag d. 3. okt. **Kundby Kirkepyntning til høst**

Sted: Kundby konfirmandstue kl. 9.00

Kirken skal pyntes til høst og vi begynder med en kop kaffe.

Søndag d. 4. okt. **Svinninge Maud og Langkilde**

Sted: Svinninge Kirke kl. 16.00

Maud Kofod og Robert Langkilde spiller til daglig sammen i bandet Fede Finn og Funny Boyz, hvor de turnerer landet rundt. Denne søndag bliver det i nogle helt andre rammer, for Maud vender tilbage til sine rødder i kirken og sin kærlighed til salmer, gospel og stemningsfulde melodier.

Maud vil sammen med Robert Langkilde (guitar og sang) fortolke smukke ballader, salmer, danske og engelske evergreens og swingende rytmer, og det er ikke utænkeligt, at publikum også bliver inviteret til at synge lidt med. Maud sidder bag klaveret, men har selvfølgelig også saxofonen med.



Maud Kofod og Robert Langkilde giver koncert i Svinninge Kirke d. 4. oktober 2015.

Torsdag d. 8. okt. **Svinninge Kendte og nye salmer**

Sted: Svinninge Sognehus kl. 19.00-21.00

Vi synger de salmer, vi elsker, og nogle af dem vi ikke kender så godt endnu. Også mulighed for at ønske bestemte salmer.

Tirsdag den 13. okt. **Skamstrup Eftermiddagstræf**

Sted: Skamstrup Præstegård kl. 14
Vikarierende sognepræst Kirsten Winther fortæller om, hvordan hun er havnet i Skamstrup.

Søndag d. 18. okt. **Holmstrup Koncert med Kaare Norge**

Sted: Holmstrup Kirke kl. 16.00

Kaare Norge er en af landets mest kendte og anerkendte instrumentalsolister. Og internationalt har han også opnået en stribe flotte resultater.

I anledning af Carl Nielsens 150 års fødselsdag har Kaare Norge udgivet en cd med Carl Nielsens



Kaare Norge optræder i Holmstrup Kirke d. 18. oktober 2015.

kompositioner. "THE SONG THE MELODY", der vil virke som balsam for sjælen. Vi kan stille og roligt synke ind i os selv og føle os hjemme.

Arrangører af koncerten er Kræftens Bekæmpelse og billetter kan købes på Billetnet til en pris af 125,-.

Arrangementer og koncerter

Oktober

Tirsdag d. 20. okt. **Skamstrup**

Sangaften:

Efterårets sangskat

Sted: Præstegården kl. 19.30

Organist Michael Roepstorff og kirkesanger Mona Hoelgaard inviterer til sangaften. Vi skal synge sammen fra Højskolesangbogen om sensommer, efterår til tidlig vinter. Velkommen til fællessang og godt samvær.

Torsdag d. 22. okt. **Kundby**

Vejen ad hvilken...

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 19.00

Kirsten Weile er sognepræst i Kokkedal og har taget sognebørnene med på pilgrimsvandringer i Italien og på Møn. Hun fortæller om, hvad der sker, når man er fæles om at gå.

Torsdag d. 22. okt. **Stigs Bjergby**

Filmaften i Kirkerne i Mørkøvs filmklub

Sted: Stigs Bjergby Præstegård kl. 19.00

Johannes holder et lille oplæg om aftenens film. Så ser vi filmen på storskærm og bagefter får vi et lille traktament.

Pris 15 kr.

Medlemskab af filmklubben er gratis og kan tegnes ved kontakt til Johannes eller ved indgangen.

Søndag 25. okt. **Jyderup**

Syng-sammen

Sted: Sognegården i Jyderup kl. 14.00– ca. 16.00

Denne eftermiddag vil vores organist Erik Jakobsson & vores kirkesanger Børge Nielsen lede fællessang med temaet ”Efterår og Vinter”. En lejlighed til at synge de sange, som vi kender og holder af og stifte bekendtskab med andre, som vi ikke kender.

Der vil blive serveret kaffe og kage

for 20 kr. pr. person.
Alle er velkomne.

Lørdag d. 31. okt. **Kundby**
Lørdagssang

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00

Vi synger fra Højskolesangbogen, snakker og drikker kaffe. Alle er velkomne.

Lørdag d. 31. okt. **Holmstrup**
Requiem af Gabriel Fauré

Sted: Holmstrup Kirke kl. 15.00

Requiem, messe for de døde, sjælmesse, har sit navn efter begyndelsesordene: ”Requiem aeternam dona eis, domine” – ”Skænk dem evig hvile Herre”.

Opera i Provinsens kor, under ledelse af Erik Jakobsson.
Solister: Pernille Bruun, sopran og Børge Nielsen, baryton.
Ved orglet: Henrik Christensen.
Fri entre – alle er velkomne.

November

Søndag d. 1. nov. **Svinninge**

Alle Helgen - med cello og sax

Sted: Svinninge Kirke kl. 19.00



Alle Helgen er en helt særlig søndag, hvor vi mindes dem, der i årets løb er gået bort.

I år har vi inviteret Therese Adorjan Ankjær og Per Egholm med som musikere. Til sammen kalder de sig Duo Adore. De spiller henholdsvis cello og sopransaxofon og vil løfte vore hjerter denne aften.

Torsdag d. 5. nov. 2015 **Jyderup**

Foredrag v. Benny Schuster ”Latteren mellem himmel og helvede”.

Sted: Sognegården i Jyderup kl. 19.00



”Latteren mellem himmel og helvede”: I historisk kirkelig sammenhæng er bedømmelsen af latterens væsen tvetydig, og den har bevæget sig fra ”djævelsk” til ”guddommelig”. Foredraget vil påvise, hvordan opfattelsen af latter har ændret sig 180 grader, samt hvor nyligt og gennemgribende dette omslag er sket.

Søndag d. 8. nov. **Skamstrup**
Vandring med troen - en lysvandring i november

Sted: Skamstrup Kirke kl. 13 - 18
Velkommen til en vandring med besindelse på lys og overskud i den mørke tid – med afsæt i den kristne tro.

Vandringen starter kl. 13 med kort andagt i Skamstrup Kirke.

Herefter går vi en rute i områdets dejlige natur, ca. 7 km. Eneste betingelse for at deltage er, at man kan gåturen.

Vi bruger bibelske tekster til at åbne ind til vandringens temaer med.

Og vi slutter turen med at tale om dagens indtryk og erfaringer.
Tilmelding til Kirsten Winther.

Tirsdag den 10. nov. **Skamstrup**
Eftermiddagstræf

Sted: Skamstrup Præstegård kl. 14
Alvin Freyberg fortæller om det gamle Jyderup.

Arrangementer og koncerter

Onsdag d. 25. nov. **Kundby** **Adventsmeditation**

Sted: Kundby Kirke kl. 17.00
Den første af 4 gange en halv times tid til at være stille og få ro i hovedet. De næste adventsmeditationer bliver onsdag d. 2., 9. og 16. december.

Lørdag d. 28. nov. **Kundby** **Lørdagssang**

Sted: Kundby Præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00
Vi synger fra Højskolesangbogen, snakker og drikker kaffe. Alle er velkomne.

Søndag d. 29. nov. **Skamstrup** **Tænd-lyset-fest** **1. søndag i advent**

I samarbejde med Møllelauget



og Foreningen for Skamstrup og Omegn.
Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Provst Detlef von Holst og sognepræst John Christensen ved afskeds gudstjenesten d. 28. juni. Foto: Gitte Hansen.

Andagter på ældrecentrene

Elmelunden

Onsdag d. 2. september (HEB)
Onsdag d. 16. september (HEB)
Onsdag d. 30. september (STN)
Onsdag d. 14. oktober (STN)
Onsdag d. 28. oktober (HEB)
Onsdag d. 11. november (STN)
Onsdag d. 25. november (STN)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Rosenvænget

Torsdag d. 3. september (KW)
Torsdag d. 1. oktober (JOKK)
Torsdag d. 5. november (KW)
Alle andagter holdes kl. 14.15.

Svinninge Ældrecenter

1. september (AH)
6. oktober (DT)
3. november (AH)
1. december (DT)
Alle gudstjenester holdes på Svinninge Ældrecenter kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder

Skamstrup-Frydendal

Torsdag 3. september
Tirsdag 6. oktober
Torsdag 12. november
Møderne afholdes kl. 19.00 i præstegården.

Kundby

Tirsdag d. 1. september
Tirsdag d. 6. oktober
Tirsdag d. 3. november
Møderne afholdes i præstegården kl. 19.00.

Hjembæk-Svinninge

Tirsdag d. 22. september kl. 18.00
Tirsdag d. 20. oktober kl. 18.30
Tirsdag d. 24. november kl. 18.30
Møderne afholdes i sognehuset.

Jyderup

Tirsdag d. 8. september
Tirsdag d. 13. oktober
Onsdag d. 11. november
Møderne afholdes i sognegården kl. 19.00.

Holmstrup

Torsdag d. 10. september
Torsdag d. 8. oktober
Torsdag d. 12. november
Møderne afholdes i sognegården kl. 19.00.

St. Bjergby og Mørkøv

Onsdag d. 16. september
Onsdag d. 21. oktober
Onsdag d. 18. november
Møderne afholdes i præstegården kl. 19.30.

Kontaktoplysninger

Jyderup og Holmstrup

Kirke- & præstekontorer:

"Sognegården"

Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

Indsamlingskonto: 24 26 62 95

Udlejning af sognegården

Lisbeth Jespersen

Telefon: 61 39 15 53

sognegaard@jyderupkirke.dk

Kirkekantor v/ sekretær

Karen-Margrethe Nielsen

Træffes Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

kmn@km.dk

Træffetid: Tirsdag til fredag

mellem kl. 9 og 12

Sognepræster

Søren Trolddal Nielsen

stn@km.dk

Træffetid: Mellem kl. 11 og 12

undtagen mandag

Privat:

Dyremosevej 20

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 62 95

Henriette Barkholt

hbar@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag

mellem kl. 11.30 og 12.30

Privat:

C.F. Møllers Allé 16, 10 th.

2300 København S.

Telefon: 29 37 62 95

Organist

Erik Jakobsson

Telefon: 32 59 16 31 / 28 92 91 02

Kirkesanger

Børge Nielsen

Telefon: 30 31 77 71

Menighedsrådsformand Jyderup

Kristian M. Knudsen

Kvamvej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 69 68

Kirkevæge Jyderup Kirke

Kaja Weinreich Johansen

Slagelsevej 26

4450 Jyderup

Telefon: 21 34 83 88

Graver Jyderup Kirke

Kirkegårds kontor

Elo Larsen

Ny Kirkevej

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 70 40

graverjyderup@mail.dk

Træffetid: Mandag til fredag

mellem 11.30 og 12.30

Menighedsrådsformand Holmstrup

Jette Ø. Rasmussen

Langåsen 20, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 72 69

jetteogfrode@mail.dk

Kirkevæge Holmstrup Kirke

Per Malmos

Holmstrup Byvej 1, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 73 78

Graver Holmstrup Kirke

Dorthe Rasmussen

Træffes på kirkegården

Telefon: 59 27 80 68

Træffetid tirsdag til fredag

mellem 12.00 og 12.30

Kirkebil

Tilbydes desværre ikke i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk

www.holmstrupkirke.dk

Kundby

Sognepræst

Lene Wadskær

Helligkorsvej 35A, 2. tv.

4000 Roskilde

Telefon 59 26 40 88/27 20 41 34

Mandag er fridag

Kundby kirkekantor

Bygaden 34, 4520 Svinninge

Tlf: 59 26 40 88/27 20 41 34

kundby.sogne@km.dk

Graverkontor

Graver Jytte Jensen

Kirkebakken 16

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 45 89

Kirketelefon: 29 79 10 89

jjj@km.dk

Organist

Karen Højland

Telefon 30 95 12 31

Kirkesanger

Carsten Hobolt

Telefon 23 25 51 50

Menighedsrådsformand

Frank B. Schmidt

Bygaden 32B

4520 Svinninge

Telefon: 30 22 72 56

frankbschmidt@gmail.com

Kirkevæge

Lind Holmegaard

Bellisvej 10, Kundby

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 43 06/21 74 43 16

klholmegaard@c.dk

Facebook: Kundby Kirke

www.kundbysogne.dk

Kirkerne i Mørkøv

Sognepræst

Johannes O. K. Kristensen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 51 47

jokk@km.dk

Mandag er fridag

Vikarierende sognepræst til 30/11

Kirsten Winther

Grydebjergvej 9, Skamstrup

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 53 29 / 23 44 65 40

kwi@km.dk

Træffes ti.-fr. kl. 10-11. Torsdag

tillige kl. 16.30-18. Og efter aftale.

Kirkekontor v/ sekretær
Liselotte Dyrekær-Christensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby,
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 51 47
jokk@km.dk
Træffetid: Mandag- onsdag og
fredag fra 9-12.

Kirkesanger Stigs Bjergby-Mørkøv
Gittelis Hansen
Telefon: 21 69 22 17

Organist Stigs Bjergby-Mørkøv
Kjeld Skjonnemand
Telefon: 26 42 56 86

Menighedsrådsformand
Stigs Bjergby-Mørkøv
Hanne Echberg Petersen
Nøkkentved 9
4440 Mørkøv
Telefon: 26 27 46 57

Kirkeværge Stigs Bjergby
Søren Skou Larsen
Langevang 4, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
Telefon: 40 20 78 11

Graver Stigs Bjergby
Hans Jensen
Skovlyvej 9, Friheden
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 44 14

Kirkeværge Mørkøv
Dan Birk Kronbach
Nykøbingvej 57
4440 Mørkøv
Telefon: 40 89 16 63

Graver og -medhjælper Mørkøv
Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 52 72
graverkontor@morkov-kirke.dk
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13,
undtagen mandag

Graver Skamstrup-Frydendal
Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand
Skamstrup-Frydendal
Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75
tove.andersen6@gmail.com

Kirkeværge Skamstrup
Vælges snarest. Henvendelse til
graver Gitte Hansen eller formand
Tove Andersen.

Kirkeværge Frydendal
Torben Lauritsen
Ringstedvej 62
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 43 24/30 64 66 41
to-la@hotmail.com

Organist Skamstrup-Frydendal
Michael Roepstorff
Telefon: 26 28 15 48
mbjr1983@gmail.com

Kirkesanger Skamstrup-Frydendal
Mona Hoelgaard Madsen
Telefon: 21 43 40 45
monahoelgaard@hotmail.com

Kirkebil
Kan benyttes til gudstjenester
og arrangementer i ”Kirkerne i
Mørkøv”.
Bestil kørsel hos Toftegaard Taxi,
Sdr. Jernløse, telefon
20 20 48 20 / 24 62 20 01.
Ring senest fredag kl. 16, når du
vil i kirke om søndagen.

www.stigsbjergby-mørkøvkirker.dk
www.skamstrupkirke.dk

Hjembæk-Svinninge

Sognepræst og kirkekontor
Asbjørn Hansen
Kirkevej 6B
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 51 65/61 27 28 46
asha@km.dk

Deltids sognepræst og fængselspræst
Mette Kruse Andersen
Nordre Fasanvej 158, 4. th.
2000 Frederiksberg
Telefon: 20 44 68 76
mka@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder
Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Telefon: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com

Graver
Jørgen Nielsen
Graverkontoret
Kirkevej 20 B
4520 Svinninge
Telefon: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk

Organist og korleder
Kristin Lomholt
Telefon: 20 52 75 42
kristinlomholt@mail.dk
Tiltræder 1. oktober

Kirkesanger
Svend Herlig Pedersen
Telefon: 59 44 46 05
spherlig@gmail.com

Menighedsrådsformand
Kirsten Dahl
Solholm 10
4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk

Kirkeværge Svinninge Kirke
Gert Keilow
Telefon: 29 65 62 81
gert.keilow@yahoo.dk

Kirkeværge Hjembæk Kirke
Karin Bruun Borch
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com

Tilsynsførende for sognehus
Lizzie Munch
Tlf.: 59 26 53 83/40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

www.svinningekirke.dk

Fra en skovridergård i Sachsen

Tekst og foto: Lene Wadskær

Når man besøger Ilse Teisen i hendes bolig ved Vognserup gods ved Kundby, bliver man altid budt en kop urtete, som hun selv finder og plukker urterne til. Denne gang er det lindete med salvie. Det er sommer og de enorme lindetræer blomstrer og udsender en bedøvende sød duft. Ilse har en stor kærlighed til naturen - en gave hun har fra sin far, som var skovrider i Tyskland. ”Min far betød vældig meget for mig, hver aften bad han aftenbøn med mig, siddende på kanten af min seng. Sådan et forhold til en far kunne jeg unde alle børn”.

Ilse's vej gennem livet har været begivenhedsrigt fra en barndom nær Leipzig, ungdom i Polen under krigen, hårde efterkrigsår og så turen til Danmark i 1949 for at gifte sig med en mand, der havde siddet i fængsel for forræderi, og som hun kun havde mødt et par gange tilbage i 1944.

Ti år før Hitlers magtovertagelse i Tyskland, i 1923, blev Ilse født på en skovridergård i et vidunderligt skovdistrikt ved landsbyen Lossnitz-bei-Freiberg. Hun gik i skole, og i 1933-34 begyndte hun, som alle andre tyske piger, i Jungmädelbund, den del af Hitlerjugend, som var for piger i alderen 10-14. ”Vi talte jo aldrig om Hitler og Göring, og hvad de ellers hed. Vi var ude, vi vandrede, sang og legede. Det var bare sådan verden var for os”.

Krigen kom til Bromberg

I 1940 blev Ilse's far sendt til Bromberg i det besatte Polen for at være skovrider. Han fik siden sin familie med sig derover, og Ilse, som var blevet indkaldt til RAD, Reichs Arbeits Dienst, søgte om at komme til Gdansk - også i Polen. ”Vi var 150 unge piger i lejren i Gdansk. Arbejdet bestod i at hjælpe til på de gårde, hvor manden var sendt i krig”.

Ved juletid i 1944 blev Ilse's gruppe bedt om at synge for de sårede soldater på lazarettet i Bromberg. ”Vi står midt i et stort rum, og jeg kigger præcis ind i et par øjne, og det giver et gib i mig”. Øjnene tilhørte en ung dansk mand, Chr. Teisen fra Kundby, som var i frivillig tysk tjeneste på østfronten. Det lykkedes for dem at mødes et par gange, inden han lige efter nytår blev sendt til København. 14 dage senere kom russerne til Bromberg. Det var d. 21. januar 1945.

”Vi var nærmest uvidende om, at det kunne ske, og vi flygtede over hals og hoved. Vi ville holde sammen, men der gik kun en halv time, før vi var blevet adskilt i menneskemylderet. Sammen med min bror på 14 nåede jeg det allersidste tog til Berlin”.

I mørket faldt Ilse i snak med en soldat ved siden



Ilse Teisens barndom og ungdom var præget af det nazistiske Tysklands organisering af alle borgere, men for mange drejede det sig mest om friluftsliv og kammeratskaber: ”Vi hørte ikke radio og beskæftigede os ikke med den store verden - vi levede i vores egen”.

af hende i toget. Hun fortalte ham om danskeren, hun havde mødt og den mistede adresse. ”Jeg har én dansker i mit kompagni”, sagde han. Og så gik de to gennem det propfulde tog. ”Jeg husker mødre, der sad med døde børn i armene - de var døde af kulde, og de kunne ikke efterlade dem”. Ilse og soldaten nåede danskeren i toget: ”Jeg kan høre hans stemme endnu, da han midt i kaos bare sagde: ’Nåh ja, Chr. Teisen, ham kender jeg, og jeg har en adresse, De kan skrive til’”.

Gift i Kundby Kirke

Fra Berlin skrev Ilse til Danmark og fik besked om, at Chr. Teisen var kommet i fængsel som landsforræder, og at han kun var sluppet med livet i behold, fordi han kunne dokumentere at have hjulpet jøder med at flygte til Sverige. Chr. Teisen var i fængsel i fire år fra 45-48. Da han kom ud, skrev han straks til Ilse, der efter flere omveje fik brevet.

Ilse fik efter flere ansøgninger indrejsetilladelse på den betingelse, at de var forlovede og giftede sig inden to mdr. Altså forlovede de sig pr. brev, og kort før jul i 1949 mødtes de på stationen i Padborg. ”Vi var lidt forlegne. Vi havde jo ikke set hinanden siden 1944, og der var sket så meget”.

I Holbæk blev de modtaget af Chr. Teisens mor, som ikke var begejstret og ikke sagde et ord til Ilse. ”Det var meget nedslående. Men så kom vi til Vognserup, og vi fik en snaps - og så blev det lidt bedre”.

Det blev jul med familiebesøg, og ved det obligatoriske besøg på kirkegården i Kundby og Chr. Teisens fars grav sagde en af Chr. Teisens søstre: ”Ilse har besluttet at lægge sig her”. Sådan blev det annonceret, at Ilse og Chr. havde forlovet sig, og d. 15. januar 1950 stod brylluppet i Kundby Kirke. Den lykkeligste dag i mit liv, slutter Ilse Teisen.

I vores ni sogne er der masser af levet liv, erfaringer, erindringer og historier. Bagsiden vil være stedet, hvor historien får lov at baske med vingerne, og vi kommer i kontakt med fjerne tider, steder og hændelser - igennem de mange ældre mennesker, som har oplevet den fortid, vi alle sammen er rundet af.