

De ni sogne

Efterår 2012
September, oktober
og november

Frydendal | Hjembæk | Holmstrup | Jyderup | Kundby | Mørkøv | Skamstrup | Stigs Bjergby | Svinninge



I Svinninge
kunne man
den 26. juli
indvie et nyt
stykke jord til
naturkirkegård

Sommerferie i Lutherland

*Tekst og foto:
Lene Wadskær, Kundby*

I 2017 skal vi fejre, at det er 500 år siden, Luther satte en seddel op med 95 spørgsmål og forslag til kirkens praksis på universitetets opslagstavle (kirkedøren) i Wittenberg. Det lyder ikke af meget, men det blev startskuddet på Reformationen og en gennemgribende nyorientering for tro og tænkning i Europa.

Det var en af grundende til, at jeg i min sidste ferieuge besluttede, at min datter Anna og jeg skulle køre til Tyskland, vores store nabo i Europa, og se det, man kan kalde ”den europæiske kulturs vugge”. Det er nemlig ikke (kun) Athen og Rom, som mange vil hævde, men et ydmygt område kun 6-800 km nede i det tidligere Østtyskland. Wittenberg var vores første mål.

Den hellige stad Wittenberg

Det var ekskong Christian d. 2. der begejstret kaldte Wittenberg for ”Den hellige stad”, for herfra udgik det kristne budskab, som det oprindeligt var udgået fra Jerusalem, renset for den katolske kirkes misforståelser, genopdaget og forkyndt af Martin Luther.



Wittenberg med Marienkirche i baggrunden, hvor Luther prædikede og fik sine børn døbt.

Byen er hverken imponerende eller særlig idyllisk, men alligevel er det overvældende at stå her og gennemtænke, at her begyndte den protestantiske bevægelse i den kristne kirke, som i Danmark betød, at kong Christian d. 3. vendte ryggen til den altdominerende katolske kirke og reformerede kirken, så den blev luthersk. I dag den evangelisk-lutherske folkekirke.

Reformationen var ikke kun en kirkelig ting. Med Luthers forståelse af, at Gud regerer verden, dels med kirken og dels med kongen, var grunden lagt til de samfund, der udfoldede sig i de dele af verden, som blev påvirket af protestantisk kristendom - først og fremmest Nordeuropa og Nordamerika.

Herberg med kældercafé

I 1500-tallet var lærdom og studier på mode, og masser af lærde folk strømmede til Wittenberg. Byen blomstrede, velstanden bredte sig og kurfyrsten, der finansierede universitetet, fulgte op på dette ved at ansætte kunstnere. Den mest kendte er Lucas Cranach den Ældre, som boede i Wittenberg fra 1505. Han blev en nær ven af Luther og malede mange billeder af ham.

Cranach var også apoteker og borgmester. Hans bygård og apotek findes stadig. I 1989, da muren faldt, var Cranachs gård på det nærmeste en ruin, men den er nu restaureret og lavet til et meget charmerende herberg, hvor man kan overnatte og gå på malerskole.

I kælderhjørnet under tårnet er der en café, hvor man snildt kan tilbringe aftenen i en lænestol med en bog eller over et spil skak. Cafeen har specialiseret sig i te (80 slags) og whisky.

I kloster

I Erfurt gik vi i kloster, for det gjorde Luther også, inden han kom på bedre tanker. Augustinerklostret, hvor Luther var munk i nogle år, bliver i dag drevet af den lutherske kirke som et retrætested og et herberg. Det ligger midt i



Anna i klosterhaven ved Augustinerklostret i Erfurt.

byens meget velbevarede middelalderbydel, så herfra kunne vi både nå at shoppe og gå til orgelkoncert i en af byens mange kirker. Som min datter skrev på Facebook sammen med billeder af Luther og hans kone Kätthe: ”Man ved, at ens mor er præst, når sommerferien går til en by med 40 kirker”. Hun tog det nu ualmindelig pænt.

”Devils death”

Sådan hedder en energidrik, som man kan købe på borgen Wartburg, hvor Luther holdt sig skjult for paven i et lille års tid. Her brugte han tiden på at oversætte Det Nye Testamente fra græsk til tysk, hvilket ikke var gjort før. Det fortælles, at han plaget af tvivl og angst, kastede sit blækhus efter djævelen, som lurede på ham og fik ham til at tvivle på Guds kærlighed. Blækpletten findes endnu....

Præsteliste

Jyderup og Holmstrup

Søren Trolddal Nielsen
Holbækvej 122
4450 Jyderup
stn@km.dk
59 27 62 95

Henriette Barkholt
Lyøvej 6 4. TV
2000 Frederiksberg
hbar@km.dk
29 37 62 95

Skamstrup og Frydendal

John Christensen
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
jch@km.dk
59 27 53 29

Stigs Bjergby og Mørkøv

Johannes Kruse Kristensen
Kirkevej 10, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
jokk@km.dk
59 27 51 47

Hjembæk og Svinninge

Asbjørn Hansen
Kirkevej 6b
4520 Svinninge
asha@km.dk
59 26 51 65/ 61 27 28 46

Hanne Bang
Udby Kirkevej 2, Udby
4300 Holbæk
haba@km.dk
24 89 92 26

Kundby

Lene Wadskær
Helligkorsvej 35A, 2. tv.
4000 Roskilde
lwm@km.dk
59 26 40 88 / 27 20 41 34

De ni sogne udgives af menighedsrådene i Jyderup, Holmstrup, Skamstrup, Frydendal, Mørkøv, Stigs Bjergby, Hjembæk, Svinninge og Kundby.

Ansvar. red.: Ovenstående præster

Lay-out: Rasmus Christoffersen

Forsidefoto: Asbjørn Hansen

Oplag: 8.200

Bidrag til bladet sendes til:

Rasmus Juhl Christoffersen
Holbækvej 181
4440 Mørkøv
rasmus@rasmusjuhl.dk

Næste deadline: 29-10-2012.

Indhold

De ni sogne



- 4 ...men kirken er her endnu
John Christensen diskuterer forholdet mellem kirke og folkeligt fællesskab.



- 6-7 Menighedsrådsvalg
Regler, dispensationer, opstillingsmøder og meget mere!



- 9 Sommerkirken 2012
Billedcollage fra sommerkirken 2012.



- 12 Kirkehøjskolen 2012
Den første kirkehøjskole blev en stor succes. Tre forrygende dage med foredrag, fællesskab og højskolesang.



- 13 Facebook
Hanne Bang fortæller om det verdensomspændende netværk og den personlige dagbog i ét.



- 14 Arrangementer og koncerter
Blandt alle de spændende arrangementer og koncerter er der også særlige høst- og Alle Helgensgudstjenester.

...men kirken er her endnu!



Foto: Rasmus Christoffersen

Af John Christensen, Skamstrup

For nylig havde jeg en begravelse i Skamstrup Kirke. Afdøde var født i Skamstrup sogn, døbt og konfirmeret her – havde boet her i 45 år, inden han flyttede herfra i begyndelsen af 1980'erne.

Han havde ønsket at blive begravet fra ”sin sognekirke” og således blev det. For Skamstrup kirke var stadig ”hans kirke” – trods bopæl udensogns i 30 år.

Meget er forandret i de små samfund

Jeg kom hertil i 1983, umiddelbart efter at han var flyttet. Da jeg forberedte begravelsestalen, tænkte jeg: ”Hvad er der i grunden sket med vores landsby, siden han rejste herfra?” Ved nærmere eftertanke viste det sig: Ikke så lidt endda!

3 købmænd havde givet op. Barberer, slagter, smed, bageri, maskinforretning og plejehjem ligeså. Dertil: husmandssteder var blevet nedlagt og overtaget af et par enkelte storbønder - arbejdspladser var forsvundet. Forud for det var mejeriet lukket, landsbyskolen også. Mennesker var kommet og gået, mange var døde og borte – herunder den forhenværende sognepræst gennem 33 år. Sandelig: Landsbyen havde forandret sig. Og sådan er det gået i mange, mange landsbyer de seneste årtier.

Men der er også sket noget glædeligt siden da: En ny virksomhed er kommet til, en faldefærdig mølle er blevet istandsat, et forsamlingshus reddet og renoveret af gode skamstrupborgere, et lille skolemuseum etableret. Foreningslivet har fået en ny opblomstring – og danner i høj grad i dag grundlaget for folkeligt fællesskab i landsbyen.

Kirken og det folkelige fællesskab

Men kirken? Jamen kirken består endnu og kalder fortsat til fællesskab om evangeliet, som den har gjort det gennem ca. 850 år. Men kan det blive ved, hvis

ikke det folkelige fællesskab og det kirkelige fællesskab går hånd i hånd?

For et par år siden kunne man i ”Menighedsrådenes blad” læse følgende i en ”klumme” af lektor Erling Andersen ”Folkekirkens institut for præsteuddannelse”:

”De steder, hvor der ikke er et folkeligt liv, kan man heller ikke have et folkeligt kirkeliv. Så er man nødt til at lukke kirken!”

Det er sandt. Men sandt er det også, at hvis der er et folkeligt fællesskab og dette ikke deles med det kirkelige fællesskab, så lukker kirken også.

Risiko for at kirken lukker

Som præst – og mangeårig deltager i det folkelige liv i landsbyen - undrer man sig over, hvorfor kirken ikke opfattes som en del af det liv? Nå, ja: De kirkelige traditioner ved højtider og kirkelige handlinger består endnu – for dem vil folk fortsat benytte sig af. Men hvad med det ”daglige” liv i kirken: De mange gudstjenester, sognearrangementer m. m.? Vi har noget at byde ind med, endda rigtig meget, men det er som om ønsket og viljen til et fælles folkeligt og kirkeligt fællesskab ikke er til stede.

Hvorfor vil man i et lille samfund risikere, at der lukkes og slukkes i kirken, samtidig med at man bruger utrolig megen energi på at bevare et folkeligt fællesskab og etablere nye muligheder for samvær og sammenhold?

”Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde,” – det synger vi med Grundtvig i en salme. Holder det? Måske. Men kun hvis det folkelige fællesskab bakker op om det kirkelige fællesskab og inddrager det i landsbyens øvrige liv og virke. Fra kirkens side er vi parate til at yde vores – gælder det også fra folkelig side? Jeg tror ikke, vi er alene om den problematik i Skamstrup – eller er vi?

Konfirmander og minikonfirmander

Konfirmander i Skamstrup

Undervisning af konfirmander begynder onsdag den 5.9. kl. 12.30 – 14.00 og fortsætter frem til konfirmationen, som finder sted i foråret 2013 hhv. St. Bededag, fredag den 26.4. og søndag den 28.4. begge dage kl. 10.30. Det er valgfrit, hvilken dag konfirmationen skal finde sted. Invitation er udsendt.

Minikonfirmander i Skamstrup

Det nye hold med børn på 3. klassetrin starter først til januar 2013. Invitation udsendes i god tid! Som "altid" er det Tove Andersen, der forestår undervisningen.

Konfirmationsforberedelse i Kundby

For dem, der vil konfirmeres i Kundby kirke i 2013 (eller bare tænke over, om de vil), begynder konfirmationsforberedelsen d. 28. august kl. 13.30 i konfirmandstuen i Kundby præstegård.

Konfirmander i Jyderup

Vi starter i år konfirmandundervisning i Jyderup og Holmstrup sogne i september – nærmere bestemt uge 37. Tilmelding foregår som altid gennem skolerne. Konfirmation i 2013 afholdes i Holmstrup kirke søndag d. 28. april og i Jyderup kirke fredag d. 26. april, søndag d. 5. maj og søndag d. 6. oktober.

Juniorkonfirmand for elever i 5. klasse i Jyderup

Junior konfirmand er et tilbud til børn i 5. klasse. Er du elev på Jyderup kommuneskole, vil du have mulighed for at opleve kirken på en anden måde end gennem søndagsgudstjenesterne. Undervisningen varetages af Sognepræst Henriette Barkholt. Vi starter med undervisningen i december måned. Vær opmærksom på, at tilmelding vil komme gennem skolen i november, men Henriette Barkholt kan også kontaktes på tlf. 29 37 62 95 eller e-mail: hbar@km.dk.

En hjælpende hånd – eller fod

Vil du være med til at gøre en forskel for andre? I Svinninge har et par af kirkens aktive sat sig for at organisere et korps af frivillige, som vil stå til rådighed for mennesker, der ikke har så let ved at komme omkring.

Det er godt og givende at være med til at give andre en god oplevelse. F.eks. kan man køre en tur i motoriseret tandem og på den måde give en ældre eller gang-

besværet en dejlig cykeltur. Eller man kan ledsage en dement på en gåtur i det grønne. Måske er der en i kørestol, der vil være glad for at blive skubbet en tur langs åen. Der arrangeres også en lørdagscafé, hvor der kan være brug for hjælpende hænder.

Har du lyst til at være med, kan du kontakte Karin Larsen, tlf. 59 26 63 56, eller Else Nebel, tlf. 59 27 14 16.



En cykeltur på tandem er en fin oplevelse for begge parter.

Naturkirkegård indviet i Svinninge



Formand for menighedsrådet, Kirsten Dahl, takkede ved indvielsen af den nye naturkirkegård de mange, der har været med til at få den etableret. Foto: Asbjørn Hansen.

Den 26. juli stod solen højt på himlen. Provst Finn Dyrhagen var taget til Svinninge for at indvie et nyt stykke jord til naturkirkegård. En truende mangel på urnegravpladser fik for 3½ år siden menighedsrådet og graverne ved kirken til at igangsætte en proces med henblik på at få etableret en naturkirkegård i forlængelse af den nuværende assistenskirkegård. Arbejdet med at få indrettet og godkendt det nye stykke jord til brug for urner blev fornemt afsluttet, da alle godkendelser var på plads. Godt 40 mennesker mødte op for at se, hvordan området var blevet ordnet og høre provsten indvie stedet. Allerede samme eftermiddag blev den første urne sat i jorden i et af de fire felter, som er udvalgt til formålet.

Så er der Menighedsrådsvalg

Det er givende og glædeligt at tage del i menighedsrådsarbejdet

Af sognepræst Henriette Barkholt og menighedsrådsmedlem Anders Vedel

Nogle har den opfattelse, at folkekirken er under pres. I hvert fald i det offentlige rum, i pressen og på Christiansborg. Men i det enkelte sogn er det sjældent, man oplever noget pres. Derimod er der en masse glæde ved at finde rum for sit menneskeliv og sit kristenliv - og for andres.

En stor mængde mennesker kommer på forskellig vis i kontakt med kirke, kirkegård og sognehus gennem gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning, korsang, møder og meget andet. Rigtig mange mennesker. Kirkens personale går ikke rundt og laver ingenting.

Ansvar og betydning

Ved menighedsrådsvalget til efteråret 2012 skal der findes en flok af kirkens medlemmer, som vil bidrage til at skabe gode vilkår for

kirkens forkyndelse. Folkekirken og dens ordning med menighedsråd er næppe et udtryk for Guds måde at styre verden på, så man kan roligt lade sig vælge.

Menighedsrådet består af 5 personer + 1 for hver tusind medlemmer - valgt blandt sognets beboere. Herudover er præsterne fødte medlemmer. Menighedsrådets opgave er at styre sognets kirkelige og administrative anliggender. Rådet vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer, kirkeværge og sekretær.

For at lette forretningsgangen bliver der nedsat nogle udvalg, der tager sig af særlige områder: kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg, sognegårdsudvalg, koncert- og foredragsudvalg...

Ansvar for kirkens liv og vækst ligger stadig hos ethvert folkekirkemedlem. Men menighedsrådene vælger præst og biskop. En præst vælges på at være sig selv med sine holdninger og ikke på at være ordfører for et parti eller en kirkelig

retning. Tillid til præsten er derfor alfa og omega. For præsten er uafhængig af menighedsrådet i sin forkyndelse og er endda født og fuldgyldigt medlem af menighedsrådet.

Duelighed

Der er brug for dygtige og engagerede mennesker i menighedsrådene. Nogle skal gerne have forstand på økonomi, for der skal helst være et overblik over brugen af de betroede midler. Én må gerne have lyst og evne til fungere som de ansattes kontaktperson og sætte sig ind i lovgivningen på området. Og mange må gerne være udstyret med en god portion sund fornuft i forhold til alt mellem himmel og jord, både behovet for rengøring, bevarelse af historisk inventar og menneskelige relationer. Og så skal alle menighedsrådets medlemmer arbejde for kirkens liv og vækst, som enhver nu tolker det indenfor den evangelisk lutherske kirke, som folkekirken er.

Deltagelse

Kirke bliver man ved at tage del. Folkekirke er de manges kirke. Kirken skal møde tidens udfordringer og løse diakonale, missionale, samfundsmæssige og kulturelle opgaver med plads til forskellige holdninger.

Forkyndelsen i kirken præger mennesker og samfund på mange niveauer. Og der foregår en tyding af det enkelte menneskes liv. Også derfor er deltagelse i kirken ikke en ligegyldighed.



I menighedsrådet vendes alle mulige forhold omkring kirken og der udtænkes nye tiltag og ideer. Foto: Asbjørn Hansen.



Sognehuset i Svinninge var godt fyldt ved orienteringsmødet for fire år siden. Foto: Asbjørn Hansen.

Valgmøder

Man kan orientere sig om, hvad de nuværende menighedsråd foretager sig og har foretaget sig på et møde, som skal afholdes i sognet senest den 12. september. I forlængelse af mødet vil man søge at lave en opstillingsliste til valget. Og hvis der ikke indleveres andre lister end denne inden fristen, bliver der ikke afstemningsvalg i sognet, og valget er afgjort af deltagerne på opstillingsmødet.

Skal der være afstemningsvalg, bliver det den 13. november.

Valgmøder og orienteringsmøder

Jyderup:

Den 11. september kl. 18.00
i Sognegården i Jyderup

Holmstrup:

Den 12. september kl. 19.00
i Holmstrup kirke

Hjembæk-Svinninge:

Den 12. september kl. 19.30
i Sognehuset

Stigs Bjergby-Mørkøv:

Den 12. september kl. 19.30
i Knabstruphallen.

Kundby:

Den 12. september kl. 19.30
i konfirmandstuen

Skamstrup-Frydendal:

Den 12. september kl. 19.30
i præstegården

Valg for to år i Jyderup

Tekst: Anders Vedel

Mens de hidtidige valgperioder har været på fire år, er der i forbindelse med det kommende valg åbnet mulighed for, at man kan vælge for en valgperiode på to år gældende fra 1. søndag i advent 2012 til 1. søndag i advent 2014. Det har menighedsrådet i Jyderup besluttet af prøve. Jyderup menighedsråd afholder tirsdag den 11. september kl. 19.00 orienteringsmøde i Sognegården, hvor der er offentlig adgang. Samme aften i umiddelbar forsettelse af ovennævnte møde er det hensigten at afholde endnu et møde, hvor der opstilles kandidater til det nye menighedsråd.

Menighedsråd

Menighedsrådene vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 læge medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Sogn	Antal folkekirkemedlemmer	Menighedsråds-medlemmer
Svinninge/Hjembæk :	3.171	8 + 2 præster
Skamstrup/Frydendal :	1.525	7 + 1 præst
Mørkøv/Stigs Bjergby:	2.218	11 + 1 præst
Kundby:	1.533	6 + 1 præst
Jyderup:	3.726	8 + 2 præster
Holmstrup:	398	5 + 2 præster

Indre Mission

Drivsátvej 35, Jyderup
 Kontaktperson: Jens Bendix Nielsen
 Telefon: 59 29 80 90

September

Tirsdag d. 11.: Storkredsstævne på Havnsølejren: Kl. 17.30 aftensmad. Kl. 19.30 møde ved forhv. rejseseokr. Arne Olesen.
 Tirsdag d. 18. kl. 19.00: Bibelkredsften. 1. Korinterbrev, kap. 9.
 Weekenden d. 21.-23.: Fælleslejr på Havnsølejren.
 Tirsdag d. 25. kl. 19.00: Høstfest ved missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.
 Onsdag d. 26. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B, Jyderup

Oktober

Tirsdag d. 2. kl. 19.00: Hørve Kirke, gudstjeneste ved landsdelssekretær, cand. theol. Kurt Kristensen, København N., og Hørve missionshus, 1. bibelforedrag ved samme. Emne: ”**Tag livet for givet** - af Gud!”
 Torsdag d. 4. kl. 19.30: Oktobermøderne fortsætter med 2. bibelforedrag i Hørve missionshus ved missionær Harry Dahlgaard, Køge. Emne: ”**Tag livet for givet** - del det med andre!”
 Tirsdag d. 9. kl. 19.00: Møde ved lærer Poul Egon Hansen, Kalundborg.
 Tirsdag d. 23. kl. 19.00: Bibelkredsften. 1. Korinterbrev, kap. 10.
 Fredag d. 26. kl. 18.00: F-aften.
 Onsdag d. 31. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B, Jyderup.

November

Lørdag d. 3. Bibelkursus på Havnsølejren: Kl. 9.30-16.45. Underviser missionær Brian Madsen, Vejle.
 Tirsdag d. 6. kl. 19.00 Undervisningsaften ved sognepræst Henrik Arendt Laursen, Vigerslev. Emne: ”Om bøn, almisse og faste og ...”, Matthæus evangeliet, kap. 6.
 Den 12., 13., 15. og 16. november: Møderække i Jyderup og Mørkøv:
 Mandag d. 12. kl. 19.00: LM's missionshus, Holbækvej 262, Mørkøv ved red. Birger Reuss Schmidt, Hillerød.
 Tirsdag d. 13. kl. 19.00: LM's missionshus, Holbækvej 262, Mørkøv ved samme.
 Torsdag d. 15. kl. 19.00: Jyderup missionshus, Drivsátvej 35, Jyderup ved missionær Christen Peder Olesen, Ejstrupholm.
 Fredag d. 16. kl. 19.00: Jyderup missionshus, Drivsátvej 35, Jyderup ved samme.
 Tirsdag d. 27. kl. 19.00: Aftengudstjeneste i Jyderup Kirke ved sognepræst Esper Silkjær, Glostrup.
 Onsdag d. 28. kl. 14.00: Eftermiddagsmøde på Stokkebjergvej 43 B, Jyderup.
 Fredag d. 30. kl. 18.00: F-aften.

Hvad gør jeg i tilfælde af...

Fødsel

Når moderen er gift: Fødsel & faderskab registreres automatisk.
Når moderen er ugift: Fødsel registreres automatisk. Faderskab kan fastslås ved at aflevere en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til sognepræsten/kirkekontoret inden 14 dage efter fødslen i det sogn, hvor moderen bor. Blanketten kan hentes på www.personregistrering.dk.

Navngivning

Et barn skal have navn inden det bliver 6 måneder. Navngivning kan foretages enten ved dåb (se efterfølgende) eller ved at indsende/aflevere en navngivningsblanket i det sogn, hvor moderen bor.

Dåb

Tidspunkt for dåb aftales med præsten. Navne og adresser på 3-5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) medbringes til dåbs-samtalen. Godkendte drenge- og pigenavne kan ses på www.familiestyrelsen.dk/navne

Bryllup

Tidspunkt for bryllup aftales med præsten. I god tid før vielsen – dog max. 4 måneder før – skal man fremskaffe en prøvelsesattest via bryllupskontoret på kommunen. Attesten samt navn og adresse på to vidner medbringes til samtalen med præsten.

Dødsfald

Et dødsfald anmeldes i afdødes bopælssogn. En kirkelig begravelse eller bisættelse aftales med præsten, mens bedemanden kan hjælpe med dødsanmeldelse, kiste og andre praktiske ting.

Anmeldelse via internettet

På www.personregistrering.dk findes alle de blanketter, man har brug for ved anmeldelser. Og med en digital signatur kan man anmelde f.eks. fødsel eller navngivning direkte over nettet.

Mistet attest

Attesudstedelser sker ved henvendelse til sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet.

Sommerkirke 2012

For 4. år i træk blev der holdt *Sommerkirke* for børn. Billederne her er fra årets sommerkirke.



Foto: Elsebeth D. Kruse.

Særlige gudstjenester

Da der er blevet flere og flere specielle gudstjenester, som passer dårligt ind i en skematisk oversigt, har vi valgt at samle de ordinære søn- og helligdagsgudstjenester på én side. Øvrige gudstjenester præsenteres nedenfor.

Tirsdag d. 4. september **Svinninge**

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste i et forståeligt sprog efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset.

Tilmelding til spisning (30,- kr.) til Hans Georg Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Onsdag d. 5. september **Mørkøv**

Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spisning

Sted: Mørkøv kirke kl. 17.00

Fredag den 28. september **Mørkøv**

Gøglergudstjeneste

Sted: Mørkøv kirke kl. 22.00

Traditionen tro vil der også i år være ”gøglergudstjeneste” i forbindelse med årets heste- og kræmmermarked i Mørkøv.

Alle er naturligvis meget velkomne til at deltage i denne særlige og festlige indledning på årets marked.

Tirsdag d. 2. oktober **Svinninge**

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste i et forståeligt sprog efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset.

Tilmelding til spisning (30,- kr.) til Hans Georg Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Onsdag d. 3. oktober **Kundby**

Spagettigudstjeneste

Sted: Kundby kirke kl. 17.00

Gudstjeneste for børn (og alle andre, der vil være med) og spisning i konfirmandstuen.

Lørdag d. 6. oktober **Svinninge**

Familielørdag

Sted: Svinninge kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og især små v. Elsebeth Kruse og Asbjørn Hansen.

Tirsdag d. 30. oktober og d. 6., 13., 20., og 27. november

Efterårsmeditationer i Kundby

Sted: Kundby kirke kl. 17.00

Ganske korte og eftertænsomme minigudstjenester.

Tirsdag d. 6. november **Svinninge**

Hverdagsgudstjeneste

Sted: Svinninge kirke kl. 17.00

En kort og anderledes gudstjeneste i et forståeligt sprog efterfulgt af fællesspisning i Sognehuset.

Tilmelding til spisning (30,- kr.) til Hans Georg Glumby: 23 62 90 64 – helst en uge før.

Onsdag d. 28. november **Stigs Bjergby**

Spaghettigudstjeneste med efterfølgende spisning

Sted: Stigs Bjergby kirke kl. 17.00

Lørdag d. 1. december **Svinninge**

Familielørdag

Sted: Svinninge kirke kl. 10.30

Gudstjeneste for store og især små v. Elsebeth Kruse og Asbjørn Hansen.



Holmstrup Kirke pyntet til høstgudstjeneste.

Foto: Henriette Barkholt.

Høstgudstjenesterne står i arrangementskalenderen side 14-15.

August	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjerghby	Mørkøv
26/8	10.30 JC	Ingen	Ingen	10.30 AH	10.30 LW ☕	10.30 HEB	9.00 HEB	9.15 LW	Ingen

September	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjerghby	Mørkøv	
2/9	10.30 JC	Kirken er lukket pga. renovering	10.30 HB ☕	Ingen	10.30 LW	9.00 HEB	10.30 HEB	10.30 JK ☕	9.15 JK	
9/9	10.30 JC		Ingen	10.30 AH ☕	14.00 JK	10.30 STN	9.00 STN	9.15 JK	10.30 JK ☕	
16/9	10.30 JC høst		Ingen	10.30 AH høst	10.30 LW	10.30 STN høst	Ingen	10.30 JK høst ☕	Ingen	
23/9	9.00 HRC		10.30 AH høst	Ingen	10.30 LW	Ingen	10.30 HEB høst ☕	9.15 JK	10.30 JK ☕	
30/9	10.30 JC ☕		Ingen	10.30 HB	10.30 HB	10.30 LW høst ☕	10.30 STN	9.00 STN	10.30 JK ☕	9.15 JK

Oktober	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjerghby	Mørkøv	
7/10	10.30 JC	Kirken er lukket pga. renovering	10.30 HB ☕	Ingen	10.30 LW	9.00 STN	10.30 STN	9.15 JK	10.30 JK ☕	
14/10	9.00 HRC		Ingen	10.30 AH ☕	10.30 LW ☕	10.30 HEB	9.00 HEB	Ingen	9.15 LW	
21/10	10.30 JC		Ingen	Ingen	9.00 AKC	9.00 STN	9.00 STN	10.30 STN ☕	10.30 JK ☕	Ingen
28/10	16.00 JC ☕		10.30 AH	Ingen	Ingen	10.30 LW	10.30 STN	9.00 STN	9.15 JK	10.30 JK ☕

November	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjerghby	Mørkøv	
4/11	10.30 JC ☕	Kirken er lukket pga. renovering	17.00 AH	15.00 AH	16.00 LW	17.00 HEB	10.30 HEB	10.30 JK ☕	9.15 JK	
11/11	10.30 JC		10.30 HB ☕	Ingen	09.00 JK	10.30 HEB	9.00 HEB	10.30 JK ☕	Ingen	
18/11	10.30 JC		Ingen	10.30 AH ☕	10.30 LW ☕	9.00 STN	9.00 STN	10.30 STN ☕	9.15 JK	10.30 JK ☕
25/11	9.00 HRC		10.30 AH	Ingen	10.30 LW	10.30 STN	10.30 STN	9.00 STN	Ingen	9.15 LW

December	Skamstrup	Frydendal	Hjembæk	Svinninge	Kundby	Jyderup	Holmstrup	Stigs Bjerghby	Mørkøv
2/12	10.30 JC ☕	Ingen	Ingen	10.30 AH ☕	10.30 LW ☕	10.30 STN	9.00 STN	9.15 JK	10.30 JK ☕

JC = John Christensen AH = Asbjørn Hansen HB = Hanne Bang LW = Lene Wadskær JK = Johannes Kristensen

STN = Søren Trolddal Nielsen HEB = Henriette Barkholt HRC = Hannah Reinholdt Clausen

AKC = Anne Kathrine Clausen



Familie-gudstjeneste

Dejlige dage med kirkehøjskole

60 deltagere ved tre dages kirkehøjskole i Jyderup sidst i juni



De mange deltagere kunne snakke sammen under de mange kaffepauser. Foto: Henriette Barkholt.

Det er første gang, De ni Sogne har prøvet kræfter med kirkehøjskole, og planlægningsgruppen var ret spændt på, om der ville blive nok tilslutning. Deres bekymring blev gjort til skamme, da 57 deltagere havde indbetalt gebyret for de tre dage med undervisning, sang, fællesskab og festmiddag.

”Det har været tre forrygende dage,” fortæller sognepræst Henriette Bach Barkholt begejstret. Hun har både været med til at tilret-

telægge dagene og stået for afviklingen sammen med sognepræst Asbjørn Hansen. ”Det her er et projekt, som var lige lovlig omfattende for et enkelt sogn at håndtere, men vi har et godt samarbejde mellem de ni sogne i området, og derfor turde vi kaste os ud i det. Og jeg må man sige, at succesen er til at tage og føle på.”

Fokus på kunst, salmer og bibelhistorier

Alle stole var i brug, da højskole-dagene begyndte med foredrag ved Erik A. Nielsen og Jakob Rønnow. Bibelens mange forskelligartede fortællinger blev sat i relief og matchet på kryds og tværs af de to dygtige forelæsere. Onsdag blev deltagerne indført i Frans af Assisis liv ved Asbjørn Hansen, og salmedigteren Hans Anker Jørgensen kom forbi og præsenterede en række af sine egne og andres salmer.

På kirkehøjskolens sidste dag gav Lise-Lotte Blom et fint kunstnerportræt af Maja Lisa Engel-

hardt, der er vokset op omkring Kalundborg, og i dag er blandt de mest anerkendte danske kunstnere. Om eftermiddagen var det Narnia-forfatteren C.S.Lewis, der blev præsenteret af historiker Lars Christiansen. Afslutningsvis blev der vist en film om forfatterens liv, hvorefter der var afsluttende festmiddag.

Den nybyggede sognegård i Jyderup dannede ramme om kirkehøjskolen og viste sig at være et godt sted for sådanne arrangementer. ”Der har både været alvor og fest og glade dage,” siger Asbjørn Hansen, der spillede for til fællessangen. ”Det har fungeret rigtig godt med alt det praktiske, og vi har fået masser af inspirerende undervisning og debat. Der er vist ikke tvivl om, at det er et initiativ, vi vil forsøge os med igen næste år!”

Vil du være med til at lave sommerhøjskole i 2013, så kontakt Henriette Barkholt, mail: hbar@km.dk og mobil: 29 37 62 95.



Salmedigteren Hans Anker Jørgensen præsenterede nye salmer med Christian Hauskov ved flyglet. Foto: Henriette Barkholt.

Facebook

Facebook er mere end en overfladisk kontakt mellem mennesker

Tekst og foto: Hanne Bang

Facebook er vor tids dagbog. Den skrives ikke på papir, men på internettet. I gamle dage var dagbogen en bog af papir og blev opfattet som noget privat. Her skrev man om sit liv og sine tanker - også de hemmelige, som ingen andre fik del i. For nogle år siden var det på det nærmeste gået af mode at skrive dagbog, men så kom den elektroniske dagbog "Facebook", og atter kom det på mode at skrive dagbog.

Dagbog på internettet

Den elektroniske dagbog hedder facebook og hænger uløseligt sammen med internettet. Modsat papirdagbogen er den tilgængelig for andre mennesker. Alt, hvad du skriver på din dagbog/facebook, kan andre mennesker følge med i. Det er dog ikke alle og enhver, der kan læse med, da man er nødt til at få adgang til den andens dag-

bogs-profil eller facebook-profil først. Den adgang får man kun, hvis den anden accepterer én som ven på facebook.

Vi fortæller om stort og småt

Mange, mange mennesker verden over er altså nu igen begyndt at skrive dagbog takket være facebook. Vi skriver om stort og småt og lægger billeder ind af os selv, vores familie og de mennesker, vi holder af. Vi skriver om de store begivenheder, hvis vi f.eks. har været til fest, ude at rejse eller taget en uddannelse, men vi skriver også om små begivenheder, som at vi lige har lavet en kop kaffe, vasket tøj eller vasket hår. Vi skriver, når vi er glade og stolte, og når vi er kedede af det og vrede.

Facebook - en overfladisk kontakt mellem mennesker?

Facebook betyder, at vi mennesker

får mulighed for at dele stort og småt med hinanden flere gange om dagen eller sågar i minuttet og ikke kun ved sammenkomster og højtider.

Måske er kontakten på facebook i udgangspunktet overfladisk, men den betyder rent faktisk, at når vi mødes med hinanden ansigt til ansigt, så ved vi allerede meget om hinanden; hvad vi lavede sidste måned og i går, ja, måske for bare en time siden. Og den viden, vi har om hinanden fra facebook, kan vi så uddybe og spørge ind til, når vi mødes.

Derved kan vor tids dagbog/facebook gøre det nemmere for mennesker at betro hinanden de hemmeligheder og inderste tanker, som de fleste mennesker trods alt ikke skriver om i et åbent forum. Og det gælder ikke kun venner imellem, men også mellem forældre og børn og ikke mindst mellem bedsteforældre og deres børnebørn.



Kristian på 13 år fortæller mormor om facebook.

Arrangementer og koncerter

September

Tirsdag d. 4 sept. **Mørkøv Børnekoret ved Mørkøv kirke starter igen**

Sted: Mørkøv Kirke kl. 16.00
Kunne du tænke dig at synge i kor, kan du bare møde op og være med. Vi skal synge til gudstjeneste ca. en gang om måneden, til julekoncert og til foråret måske en musical.

Har du spørgsmål kan du ringe til organisten Kjeld Skjønnemand på telefon 26 42 56 86.

Onsdag d. 5. sept. **Svinninge Svinningekoret byder nye medlemmer velkommen**

Sted: Sognehuset i Svinninge
Vi mødes hver onsdag fra d. 5. september mellem kl. 16.15 og 17.45, og er du nysgerrig efter, om det er noget for dig at synge i kor, så er du velkommen til at møde op og prøve det. Koret er åbent for alle i området - eneste forudsætning er lysten til at synge i kor.

Flere oplysninger kan fås hos korets dirigent Christian Hauskov på telefon 26 13 60 95.

Tirsdag d. 11. sept. **Skamstrup Eftermiddagstræf**

Sted: Skamstrup præstegård kl. 14.00

En ny sæson med eftermiddagstræf begynder den 11. september og fortsætter hver den 2. tirsdag i måneden kl. 14.00. Programmet oplyses senere, men et er sikkert: nye spændende foredrag m.m. forestår. Enhver er velkommen!

Søndag d. 16. sept. **Stigs Bjergby Høstgudstjeneste og høstfest**

Efter en forhåbentlig veloverstået høst, afholder Knabstrup, Mørkøv og Stigs Bjergby fælles høstgudstje-

neste i Stigs Bjergby Kirke d. 16. sept. kl. 10.30, med efterfølgende fællesspisning i Stigs Bjergby præstegård, kirkevej 10.

Det plejer at være en festlig oplevelse både for børn og voksne, og det bliver det også i år!

Arrangementet er gratis, og alle er meget velkomne.

Søndag d. 16. sept. **Svinninge Høstfest – musik – spisning – auktion**

Sted: Svinninge Kirke kl. 10.30 + Sognehuset, Kirkevej 4

Alle inviteres til at være med til at pynte Svinninge Kirke i høstfarver lørdag d. 15. september kl. 15.

Søndag er der høstgudstjeneste kl. 10.30, hvorefter der bydes på høstsuppe og æblekage i Sognehuset.

Her holder vi også auktion over medbragte godter: Hjemmebag, marmelade, frugt og grønt fra haverne. Alle opfordres til at bringe noget med. Overskuddet går til kirkens diakonale arbejde.

Både ved gudstjenesten og i Sognehuset medvirker musikerne Heidi Ludvigsen (harmonika) og Jørgen Lund Christensen (violin).



Jørgen Lund Christensen vil sammen med Heidi Ludvigsen spille med ved både gudstjeneste og høstfesten i sognehuset. Foto: Asbjørn Hansen.

Søndag d. 16. sept. **Skamstrup Høstarrangement**

Sted: Præstegården kl. 9.00

Vi starter med morgensamvær i præstegården kl. 9.00 og efterfølgende pyntning af kirke til høstgudstjenesten kl. 10.30.

Søndag d. 23. sept. **Holmstrup Høstgudstjeneste**

Sted: Holmstrup Kirke kl. 10.30

Vi fejrer og takker for årets høst i den smukt pyntede kirke. Som det er tradition, vil der være of-fergang - de indsamlede penge vil gå til Dansk Missionsråd, Kirkens Korshær og Folkekirkens Nødhjælp. Efter gudstjenesten drikker vi kirkekaffe i våbenhuset.

Søndag d. 23. sept. **Hjembæk Høstgudstjeneste og æblekage**

Sted: Hjembæk Kirke kl. 10.30

Gennem ord, sang og toner takker vi for årets høst i den pyntede kirke. Efter gudstjenesten serveres der kaffe og hjemmelavet æblekage.

Tirsdag 25. sept. **Jyderup Foredrag med Søren Haslund Christensen: Mit liv som hofmarskal**

Sted: Sognegården i Jyderup kl. 19.00

Søren Haslund-Christensen har efter pensionering som general i hæren i 14 år været hofmarskal hos Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen. Virket som chef for hoffet og rådgiver for Dronningen har bl.a. omfattet tilrettelæggelse og gennemførelse af mange repræsentative begivenheder, store fester i kongehuset og rejser og statsbesøg i ind- og udland. Desuden har planlægning, økonomi, administration og aktivitetstilrettelæggelse - som på mange måder minder om forholdene i en almindelig virksomhed

September

– samt sikkerhed og samarbejdet med pressen, været vigtige emner. Der vil blive serveret kaffe og kage ved betaling af 20,- kr. Men ellers er arrangementet gratis.

Onsdag d. 26. sept.

Spedalskhed i dag?

Sted: Nr. Jernløse kl. 19.30

Folkekirkens Mission i Holbæk provsti afholder sit halvårige møde i Præstegårdssalen, Hovedgaden 7, Nr. Jernløse. På programmet er denne aften arbejdet blandt spedalske i Bangladesh. Knud Grøndahl Mortensen og Anne Grøndahl Arrild har været på studietur til landet og vil både fortælle om landet og mødet med de spedalske. Alle er velkomne.



Der findes stadig spedalskhed i mange lande. Foto: TLMI

Lørdag d. 29. sept. Kundby Kirkepyntning

Sted: Kundby Kirke kl. 09.00

Kirken skal pyntes til høst og vi begynder med en kop kaffe i graverhuset

Lørdag d. 29. sept. Kundby Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00

Vi indleder endnu en sæson med Højskolesangbogen, fællessang, hyggesnak og kaffe. Alle er velkomne.

Søndag d. 30. september Kundby Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning

Sted: Kundby Kirke kl. 10.30

Vi siger velkommen til årets nye konfirmander og deres forældre.

Oktober

Torsdag den 11. okt. Stigs Bjergby

Koncert med saxofon og orgel

Sted: Stigs Bjergby Kirke kl. 19.30



Ved koncerten vil der blive spillet fransk musik af Guy de Lioncourt og Christian Lauba. Derudover vil der bl.a. være nordiske folketonen på programmet og musik af danske Peter Møller.

Med kombinationen saxofon & orgel kan vi præsentere en spændende og utraditionel duo inden for kirkemusikken.

Michael H. Lund: Diplomeksamen i saxofon.

Randi E. Mortensen: Organist assistent i Odense Domkirke.

Lørdag d. 27. okt. Kundby

Lørdagssang

Sted: Kundby præstegård kl. 14.00

Vi synger fra Højskolesangbogen, snakker og drikker kaffe. Alle er velkomne.

Søndag d. 28. okt. Skamstrup

Musik- og sanggudstjeneste

Sted: Skamstrup Kirke kl. 16.00

Søndag 28. okt. Jyderup I Osvalds viseunivers - en eftermiddag med visefortolkning, fællessang og foredrag.

Sted: Sognegården kl. 15.00.

Musiker og pianist Stig Nørregård siger om sit program: ”Jeg tager jer med på en musikalsk rundrejse i Osvalds Helmuths store viseunivers, hvor jeg fortolker hans uforglemmelige perler. Desuden fortæller jeg om denne store kunstners turbulente liv, og undervejs vil I med toner fra klaveret blive indbudt til fællessang og ”gæt en Osvald vise”.

Der vil blive serveret kaffe og kage ved betaling af 20,- kr., men ellers er arrangementet gratis.

Søndag den 28. okt. Hjembæk Koncert med Duo Duol (guitar og fløjte)

Sted: Hjembæk Kirke kl. 16.00

Duo Duol mødte hinanden gennem fælles studier på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor gensidig lyst til at formidle den klassiske musik opstod. Under studiet har Duo samarbejdet med forskellige komponiststuderende, hvilket bl.a. har resulteret i værket ”9” af Christos Farmakis.

Duo har modtaget stor anerkendelse for deres optræden ved koncerter og eksamener på konservatoriet.

De vil spille musik af bl.a. O. Buck, J. S. Bach, J. Dowland og V. Holmboe. Der er gratis entre.

Onsdag d. 31 okt. Mørkøv Koncert med kammerkoret Meer-Musik

Sted: Mørkøv Kirke kl. 19.30

Meer-Musik er under ledelse af Annelies van der Meer, organist, sang- og klaverlærer ved Sorø Musikskole.

Koret er startet i 2006 og synger klassiske og moderne satser i ”Close Harmony” i op til 8 forskellige stemmer.

Arrangementer og koncerter

Oktober

Onsdag d. 31. okt. **Kundby Sogneaften: "Den franske vej" og "Sølvruten"**

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 19.30



Vi får besøg af Erik og Anne-marie Nielsen - her præsenterer de sig selv: Vi er begge 63 år, og gik på efterløn i 2009. Vi havde hørt om Pilgrimsvandringerne til Santiago de Compostela og ville gerne prøve, hvad det var for noget. I foråret 2010 gik vi "Den franske Vej" fra Saint Jean Pied-de-Port i Sydfrankrig til Santiago, og videre derfra til Finisterre, en vandretur på godt 900 km. I 2011 gik vi "Via de la Plata", der også kaldes "Sølvruten", fra Sevilla til Santiago, og igen ud til Finisterre knap 1200 km. Det er to af de mange kendte Caminoer, som pilgrimme i snart 1000 år har benyttet. Vi vil gerne fortælle om vores forberedelser til turene, om vores udstyr og oplevelser på turene og vise billeder derfra.

November

Søndag d. 4. nov. **Holmstrup og Jyderup**

Allehelgens gudstjeneste

Sted: Holmstrup Kirke kl. 10.30 og Jyderup kirke kl. 17.00.

Allehelgens gudstjeneste er en gudstjeneste, hvor der skabes rum for at mindes de mennesker, som var iblandt os, men som nu ikke

er længere. Under gudstjenesten vil navnene på dem, som vi har mistet i det forgangne år, blive nævnt. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at sætte lys på gravstedet, på fællesgraven eller i kirken. Egne lys kan medbringes. Der vil også være mulighed for at købe lys i kirken.



Søndag d. 4. nov. **Kundby Allehelgensgudstjeneste**

Sted: Kundby Kirke kl. 16.00
En mindegudstjeneste for vores døde.

Onsdag 14. nov. Jyderup **Foredrag: Humor, livsmod og kristendom**

Sted: Sognegården kl. 19.00
Om poesien og troens billedsprog, som kan være med til at skabe en ny fordybelseskultur, så vi opdager håbet og visdommen i hverdagen. Om livsglædens nødvendighed, om livsmod og langsomhed. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv. Om fordybelsens nødvendighed og poetiske ord om sorg og smerte, om smil og lykke. Ved Filosof John Engelbrecht, Vejle, manden bag drivtømmer-kunst-udstillinger med langsomheds-ord, fortæl-

lerskibet "Nordstjernen" fra 1872, og en bog der er udkommet om "Livsmod og langsomhed", samt en ny bog om "Livsmod i modvind", der er på bedding. Der vil blive serveret kaffe og kage ved betaling af 20,- kr. Men ellers er arrangementet gratis.

Tirsdag den 20. nov. **Skamstrup Sogneaften med temaet Kirkens Korshær**

Sted: Præstegården kl. 19.30

Lørdag d. 24. nov. **Kundby Lørdagssang**

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00

Vi synger fra Højskolesangbogen, snakker og drikker kaffe. Alle er velkomne.

December

Søndag den 2. dec. **Skamstrup 1. søndag i Advent**

Sted: Skamstrup Kirke
Vi starter med en familiegudstjeneste kl. 10.30, for at fejre 1. søndag i advent.

Om eftermiddagen afholdes den traditionsrige "Tænd-Lyset-Fest" i møllen, kirken og forsamlingshuset, med bl.a. musik, fakkeloptog, gløgg og æbleskiver. Arrangementet sker i samarbejde med byens foreninger.

Fredag d. 7. dec. **Kundby Julemøde**

Sted: Kundby præstegård, konfirmandstuen kl. 14.00

Vi får besøg af den dygtige fortæller og underholder Gunnar Andersen, lærer og skolebibliotekar ved Svinninge Skole gennem 40 år. Husk at medbringe en lille gave til lotteriet.

Kunst i Sognegården i Jyderup

I juni, juli og august udstiller Monica Reyes sine fotografier fra Chile og Argentina.

Kaja Sandberg, som bor i Jyderup, er vores udstiller i oktober, november og december. Kaja arbejder for det meste i acryl og oftest med kraftige og varme farver. Malerierne tenderer det abstrakte, men ofte med figurative elementer, der kan give mange associationer. Musik er en nødvendig faktor, da resultatet oftest bliver bedst, når det ubevidste og musikken "smelter sammen". Inspirationen hentes bl.a. i naturen, bygninger og torsoer.



Kaja Sandberg udstiller malerier i Jyderup sognegård.

Syng-sammen i Jyderup

Tirsdag d. 23. oktober kl. 19:00
Sted: Jyderup kirke og sognegården

En aften hvor vi vil synge aftensange i Jyderup Kirke og derefter gå i sognegården, hvor I, der deltager, kan sætte programmet med valg fra Højskolesangbogen.

Kirkens organist Inger Tengberg og sanger Frank Mejer vil akkompagnere.
Der vil blive serveret kaffe og kage ved betaling af 20,- kr.

Andagter på ældrecentrene

Elmelunden

Onsdag d. 5. september (STN)
Onsdag d. 19. september (HEB)
Onsdag d. 3. oktober (STN)
Onsdag d. 17. oktober (STN)
Onsdag d. 31. oktober (HEB)
Onsdag d. 14. november (STN)
Onsdag d. 28. november (STN)
Alle andagter holdes kl. 14.30.

Rosenvænget

Torsdag d. 6. september (JK)
Torsdag d. 20. september (JK)
Torsdag d. 4. oktober (JC)
Torsdag d. 18. oktober (JC)
Torsdag d. 1. november (JK)
Torsdag d. 6. december (JC)
Alle andagter holdes kl. 14.15.

Svinninge Ældrecenter

Tirsdag d. 4. september (LW),
denne andagt er flyttet til Kundby Kirke
Tirsdag d. 2. oktober (D. Thaulov)
Tirsdag d. 30. oktober (AH)
Alle andagter holdes kl. 13.30.

Menighedsrådsmøder

Skamstrup-Frydendal

Onsdag d. 5. september
Torsdag d. 11. oktober
Onsdag d. 7. november
Møderne afholdes i præstegården kl. 19.00.

Hjembæk-Svinninge

Onsdag d. 12. september + orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg kl. 19.30
Tirsdag d. 9. oktober kl. 18.00
Møder afholdes i Sognehuset.

Holmstrup

Torsdag d. 13. september
Torsdag d. 11. oktober
Torsdag d. 8. november
Møder afholdes i sognegården kl. 19.00.

Kundby

Se www.kundbysogn.dk

Jyderup

Tirsdag d. 11. september
Tirsdag d. 9. oktober
Tirsdag d. 13. november
Møder afholdes i sognegården kl. 19.00.

St. Bjergby-Mørkøv

Onsdag d. 10. oktober.
Onsdag d. 21. november.
Møder afholdes i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00.

Kontaktoplysninger

Jyderup og Holmstrup

Kirke- & præstekontorer:

"Sognegården"

Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

Kirkekontor v/ sekretær

Karen-Margrethe Nielsen

Træffes Elmevej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 22 62 95

kmn@km.dk

Træffetid: Tirsdag til fredag

mellem kl. 9 og 12

Sognepræster

Søren Trolddal Nielsen

stn@km.dk

Træffetid: Mellem kl. 11 og 12

undtagen mandag

Privat:

Holbækvej 122

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 62 95

Henriette Barkholt

hbar@km.dk

Træffes bedst tirsdag-fredag

mellem kl. 11.30 og 12.30

Privat:

Lyøvej 6 4. tv.

2000 Frederiksberg

Telefon: 29 37 62 95

Organist

Inger Tengberg

Telefon: 58 58 51 55

Kirkesanger

Frank Mejer

Telefon: 59 27 00 13

Menighedsrådsformand Jyderup

Kristian M. Knudsen

Kvamvej 11

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 69 68

Kirkeværge Jyderup

Kaja Weinreich Johansen

Slagelsevej 26

4450 Jyderup

Telefon: 21 34 83 88

Graver Jyderup Kirke

Elo Larsen

Ny Kirkevej

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 70 40

Træffetid: Mandag til fredag

mellem 11.30 og 12.30

Menighedsrådsformand Holmstrup

Jette Ø. Rasmussen

Langåsen 20, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 72 69

Kirkeværge Holmstrup Kirke

Per Malmos

Holmstrup Byvej 1, Holmstrup

4450 Jyderup

Telefon: 59 27 73 78

Graver Holmstrup Kirke

Dorthe Rasmussen

Træffes på kirkegården

Telefon: 59 27 80 68

Træffetid tirsdag til fredag

mellem 12.00 og 12.30

Kirkebil

Vi kan desværre ikke tilbyde

kirkebil i øjeblikket.

www.jyderupkirke.dk

www.holmstrupkirke.dk

Kundby

Sognepræst Kundby

Lene Wadskær

Helligkorsvej 35A, 2. tv.

4000 Roskilde

Mandag fredag

Kundby kirkekontor

Bygaden 34, 4520 Svinninge

Tlf: 59 26 40 88 / 27 20 41 34

kundby.sogn@km.dk

Graverkontor Kundby

Graver Jytte Jensen

Kirkebakken 16

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 45 89

Kirketelefon: 29 79 10 89

Organist Kundby

Kirsten Schou

Søndre Hovvej 29

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 60 24

Kirkesanger og korleder i Kundby

Berit Paludan

Telefon: 59 66 84 71

beritpaludan@hotmail.com

Menighedsrådsformand Kundby

Agnethe Hansen

Bygaden 44, Kundby

4520 Svinninge

Telefon 59 26 41 65

Bygaden44@nrhc.dk

Kirkeværge

Lind Holmegaard

Bellisvej 10, Kundby

4520 Svinninge

Telefon: 59 26 43 06 / 21 74 43 16

klholmegaard@c.dk

www.kundbysogn.dk

St. Bjergby og Mørkøv

Sognepræst St. Bjergby og Mørkøv

Johannes O. K. Kristensen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 51 47

jokk@km.dk

Mandag er fredag

Kirkekontor v/ sekretær

Karen-Margrethe Nielsen

Kirkevej 10, Stigs Bjergby,

4440 Mørkøv

Telefon: 59 27 51 47

kmn@km.dk

Træffetid: Tirsdag og torsdag

fra 12.30 til 15.00

Kirkesanger

Britt Kirstine Andersen
Telefon: 26 35 24 88

Organist

Kjeld Skjønnemand
Telefon: 26 42 56 86

Menighedsrådsformand

Jørgen Larsen
Køllevvej 12, Kølle
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 51 30

Kirkevæрге Stigs Bjergby

Anja O. B. Bøllingtoft
Høedvej 58, Fjællebro
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 12 13

Graver Stigs Bjergby

Hans Jensen
Skovlyvej 9, Friheden
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 44 14

Kirkevæрге Mørkøv

Bert Arnold Gert Jensen
Kærvej 2
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 56 02

Graver og -medhjælper Mørkøv

Ove og Lisbeth Henriksen
Mørkøv Kirkeby 30
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 52 72
Træffes bedst mellem kl. 12 og 13
undtagen mandag

Kirkebil

Vi kan desværre ikke tilbyde kirkebil i øjeblikket.

www.stigsbjergby-morkovkirker.dk

Skamstrup og Frydendal*Sognepræst*

John Christensen
Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 53 29

jch@km.dk

Træffets bedst hverdage mellem 11 og 12, undtagen mandag

Graver

Gitte Hansen
Skamstrupvej 64, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 02
Mobil: 21 34 46 65
gitte@skamstrupkirke.dk

Menighedsrådsformand

Tove Andersen
Rugvænget 3
4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 55 75

Kirkevæрге

Rasmus J. Christoffersen
Holbækvej 181, Syvendekøb
4440 Mørkøv
Telefon: 38 28 48 68
rasmus.christoffersen@gmail.com

Kirkebil

Kan benyttes til højmesser i Skamstrup kirke (kl. 10.30). Bestil kørsel lørdagen forinden senest kl. 16 på tlf: 20 20 48 20

www.skamstrupkirke.dk

Svinninge og Hjembæk*Sognepræst og kirkekontor*

Asbjørn Hansen
Kirkevej 6B
4520 Svinninge
Telefon: 59 26 51 65
asha@km.dk

Fængselspræst og deltids sognepræst

Hanne Bang
Udby Kirkevej 2, Udby
4300 Holbæk
Telefon: 24 89 92 26
haba@km.dk

Sognemedhjælper

Elsebeth Dyekjær Kruse
Strandbakken 67
4400 Kalundborg
Telefon: 23 83 67 77
elsebethkruse@hotmail.com

Graver Svinninge Kirke

Bjarne Witting
Graverkontoret
Kirkevej 20 B

4520 Svinninge
Telefon: 51 23 95 17
svinninge-graverkontor@mail.dk

Graver Hjembæk Kirke

Jørgen Nielsen
Telefon: 20 19 20 97
graverkontoret@mail.dk

Organist og korleder

Christian Hauskov
Telefon: 88 33 07 09
hauskov@allerupnet.dk

Kirkesanger

Svend Herlig Pedersen
59 44 46 05
pedersensvendherlig@gmail.com

Menighedsrådsformand

Kirsten Dahl
Solholm 10
4520 Svinninge
Telefon: 29 79 79 22
kisdahl@mail.dk

Kirkevæрге Svinninge Kirke

Else Nørgaard Nebel
Kirkevej 25
4520 Svinninge
Telefon: 59 27 14 16
elsenebel@gmail.com

Kirkevæрге Hjembæk Kirke

Karin Bruun Borch
Hørløkkevej 4, Hjembæk
4450 Jyderup
Telefon: 61 26 80 14
karinborch@gmail.com

Tilsynsførende for sognehus

Lizzie Munch
Tlf.: 59 26 53 83 / 40 30 53 83
lizziemunch13@gmail.com

Kirkebil til Hjembæk og Svinninge

Ring til Nordvest Taxa på
tlf: 59 44 85 59

www.svinningekirke.dk

www.hjembaek-kirke.dk

Syv på bagsmækken

Her på bagsiden fortsætter forskellige mennesker fra De ni Sogne med at svare på bagsidens spørgsmål.

Denne gang er det Henriette Barkholt, sognepræst i Jyderup og Holmstrup.



Henriette Barkholt

- Født 1966 på Rigshospitalet i København
- Bor på Frederiksberg i lejlighed på 4 og 5 sal sammen med sin mand og to døtre.
- Inden hun blev teolog, var hun et smut omkring handelshøjskolen og hotelbranchen som dels HA-studerende og receptions- og bookingmedarbejder.

Har du en yndlingssalme?

For mig skal en salme være sangbar, og så skal den tale til hjertet. Hvis jeg skal vælge, så er ”Se, nu stiger solen” en klar favorit, men jeg er også meget glad for Kingos salmer, f.eks. ”Aldrig er jeg uden våde”. Af nye salmer er ”Du satte der selv i de nederstes sted” og ”Nu går solen sin vej” klare favoritter.

Hvilken bog eller film har senest gjort indtryk på dig?

For nylig genså jeg filmen ”Shadowlands” - om forfatteren C.S. Lewis - i forbindelse med Som-

merhøjskolen i De ni Sogne. Den gjorde et stort indtryk.

Den sidste bog, jeg har læst, er ”Det syvende barn” af Erik Valeur. Den kan anbefales, men er temmelig lang. En bog, jeg virkelig er blevet påvirket af, er ”LTI – Det Tredje Riges sprog” af Victor Klemperer. Her vises, hvilken kraft og betydning vores ord og sprog har. Den vil jeg anbefale alle, som interesserer sig lidt for kommunikation.

Hvor holder du af at tage hen på ferie?

Jeg holder helst ferie, hvor der er varmt og solrigt – men oftest stiler familien og jeg mod Nordjylland, hvor vi har holdt ferie gennem mange år i et privat sommerhus. Det er ferie uden telefon, tv, internet og computere, men vi er ivrige radiolyttere, så den medbringer vi – og tit følger vi med i Tour de France på P3. Ellers er det naturen og dyrelivet omkring sommerhuset, som bringer megen glæde. Og så ro og fred og tid til, at alt foregår langsomt!

Kan du anbefale at besøge en kirke, du selv har besøgt?

Som barn gik mine ferier ofte til Sydeuropa, og jeg har besøgt utallige katolske kirker med stor fornøjelse. Der er bevaret en æstetik, som ikke ses ofte i vore middelalderkirker. Ellers vil jeg helt lokalt anbefale at besøge Holmstrup kirke, som har en spændende historie og er ret enestående med hensyn til både størrelse og placering. Og er man til moderne kirker, så er

Bagsværd kirke, tegnet af Jørn Utzon, virkelig et besøg værd.

Hvad kan du lide at lave i din fritid?

Der er ikke meget plads til fritidsaktiviteter i min hverdag, så jeg prioriterer meget at få brugt min krop, fordi jeg sidder stille det meste af tiden. Primært ved at løbe - men jeg har også stor fornøjelse af at dyrke både yoga og pilates. Desuden er jeg glad for at læse næsten alt, og har tit kastet mig over både strikkepinde og hæklenåle.

Fortæl om en af dine bedste musikalske oplevelser

For nylig var jeg til koncert i anledning af Frederiksberg Musikhøjskoles 80 års jubilæum, og der oplevede jeg børn og unge spille sammen - deriblandt min yngste på guitar. Det var en stor oplevelse. Men i skrivende stund glæder jeg mig helt vildt til at høre ”The Boss”, Bruce Springsteen på Roskilde festival. Det håber jeg bliver den bedste musikalske oplevelse i år.

Hvad ville du gerne høre en prædiken om?

Her er der risiko for, at jeg bevæger mig ud i hajfyldt farvand! Men jeg vil meget gerne høre og holde prædikener, som relaterer til vores liv som kristne. Gerne fyldt med humor og indsigt og uden fordømmelse. Det kan jeg desværre ikke selv helt leve op til, men nogle præster kan, og når jeg har chancen for at lytte til kolleger, nyder jeg det.